



ΥΓΕΙΑ

Κώστας Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ

«Όχι άλλα κοντόφθαλμα και επιζήμια μέτρα»

«Ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης για το 2014 στα 2,3 δισ. ευρώ, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί ένα στοιχειώδες επίπεδο περιθαλήψης»

Μέχρι σήμερα έχουμε δείξει υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Και μάλιστα κάποιες φορές υποχωρήσαμε μπροστά στον φανερό παραλογισμό των απαιτήσεων προκειμένου οι Έλληνες ασθενείς να έχουν πάντα φάρμακα, όταν την ίδια στιγμή σε άλλους κρικούς της αλυσίδας φαρμάκων ή σε άλλους τομείς υγείας οι όποιες κρατικές παρεμβάσεις οδηγούσαν σε ένα αντιδραστικό κλίμα που ταλαιπωρούσε τους Έλληνες πολίτες. Αυτό τονίζει ο Κώστας Φρουζής, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και συμπληρώνει: «Με έκκλησή μας διαπιστώναμε, όμως, ότι η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μέσα σε μια νύχτα από τα 2 δισ. ευρώ στα 1,944 εκατ. ευρώ, κάτι που καθιστά ανέφικτο τον στόχο να διασφαλιστεί ένα στοιχειώδες επίπεδο περιθαλήψης».

■ Πρόσφατα εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση, η οποία ζητά από τη φαρμακοβιομηχανία να συμμετέχει στην κάλυψη των κόστους των ανασφάλιστων. Ποια είναι η δική σας αντίδραση;

Το να συνεχίσουμε να εκφερόμαστε από την πλευρά μας στο ευαίσθητο ζήτημα της κάλυψης των πολιτών το θεωρώ δεδομένο. Αλλά με σωστή στρατηγική και κοινό σχέδιο, το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη εκπονηθεί και συζητηθεί, ώστε να είναι βιώσιμο. Εμείς από την αρχή της κρίσης συνειδητο-

«Η συρρίκνωση του Προϋπολογισμού κάτω από τα 2,3 δισ. ευρώ είναι ενάντια στην κοινωνία, τις επενδύσεις και την απασχόληση»

ποίησαμε την πορεία μεγέθυνσης του προβλήματος και επιμένουμε προς το υπουργείο να λάβει σχετικά μέτρα. Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβει κανείς ότι ο άνεργος του 2012 θα ήταν ανασφάλιστος, ο ίδιος και η οικογένειά του πιθανότατα το 2013; Όμως οι κυβερνήσεις ολιγωρούσαν, καθώς τις ενδιέφεραν μόνο οι αριθμοί του επόμενου μήνα, και όχι ο στοιχειώδης σχεδιασμός 2 ή 3 ετών. Όσον αφορά την αντίδραση που αναφέρετε, εμείς έχουμε πρόταση και όχι συντηχαστική συμπεριφορά. Και αυτή η πρόταση προσπαθεί να εξασφαλίσει αφενός την ανάγκη για φαρμακευτική μέριμνα των πολιτών, αφετέρου την επιβίωση των εταιρειών και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

■ Ποια είναι η πρότασή σας λοιπόν;

Με βάση την υπουργική απόφαση, όπως ξέρετε, το ύψος της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για την κάλυψη των ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών μπορεί να φτάσει μέχρι τα 340 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνονται και αυτά στο σύνολο του Προϋπολογισμού για φάρμακα και που η κυβέρνηση επιμένει να ορίζει κοντά στο 1% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, για φέτος και για το τελευταίο 4μηνιο θα απαιτηθούν



πάνω από 100 εκατ. ευρώ από τον ήδη συρρικνωμένο Προϋπολογισμό φαρμάκου. Επειτα από σειρά συζητήσεων βρασιζόμενων σε στοιχεία από τα μέσα του 2013 με το υπουργείο Υγείας, είχε καταστεί σαφές πως η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για το 2014 θα πρέπει να προσδιοριστεί στα 2,3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 100 εκατ. ευρώ για εμβόλια, ορούς και παράγωγα αίματος. Με έκκλησή μας διαπιστώναμε, όμως, ότι η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μέσα σε μια νύχτα από τα 2 δισ. ευρώ στα 1,944 εκατ. ευρώ και ο Προϋπολογισμός για τους ανασφάλιστους συνολο-λογίζεται σήμερα μέσα σε αυτά και, άρα, στην υπέρβαση και στο claw back!

Αυτό είναι ανέφικτο, τόσο απλά! Για αυτόν τον λόγο ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό ενός λογικού στόχου της φαρμακευτικής δαπάνης για το 2014 στα 2,3 δισ. ευρώ, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί ένα στοιχειώδες επίπεδο φαρμακευτικής περιθαλήψης, όπου θα περιέχεται και ποσό για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Υπάρχουν αρκετοί που ισχυρίζονται (π.χ. ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης) ότι η Ελλάδα, παρά τη μείωση της δαπάνης, εξακολουθεί να αποτελεί παράδεισο για τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο κ. Μανιαδάκης μπορεί να πιστεύει ότι ένα συνονθύλευμα αντιναπτυξιακών συνθηκών, όπου κανείς μας δεν ξέρει τι του ζυμρώνει, είναι ένα περιβάλλον για επενδύσεις. Είναι παράδεισος να μην εξοφλούμαστε για πάνω από ένα χρόνο ή να πουλάμε σε τιμές και το τιμολόγιο να εισπράττει στο μισό; Είναι παράδεισος που μόνιμα μας παλεύουμε να συντηρήσουμε θέσεις εργασίας σε ένα αντιναπτυξιακό υφεσιακό κλίμα; Και ως μην ξεκινάμε ότι ο «παράδεισος» αυτός πταν ερημικά κλειστάς για σχεδόν 4 χρόνια στην καινοτομία, δηλαδή στο αζιμόνο μας και την ελπίδα των ασθενών...

Για το δε «ηρωστικό αμάρτημα», της υπέρβασης των αυθαίρετων προϋπολογισμών φαρμάκου, θέλω να πω ότι είμαστε εμείς που πληρώνουμε το μάρμαρο, ενώ ο ρυθμιστής της αγοράς βρίσκει οι ολιγάρχες παραγράφοντας μάλιστα τις δικές του ευθύνες, οι οποίες είναι τεράστιες.

■ Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στον νέο υπουργό Υγείας;

Κατ' αρχάς να πω ότι η φαρμακοβιομηχανία -ανεξαρτήτως της ηγεσίας του υπουργείου- έχει διαμορφώσει συγκεκριμένη στρατηγική και προτάσεις που προσαρμόζει και καταθέτει σταθερά. Πέρα από τα προηγούμενα, τα οποία ανέφερα και φυσικά είναι ήδη γνωστά στον κύριο υπουργό, εμείς εξακολουθούμε να επιμένουμε στα εξής βασικά θέματα, μεταξύ άλλων: Να δει με τη δέουσα ταχύτητα την αναμόρφωση των διαχειριστικών δράσεων στα νοσοκομεία, ώστε να εξορθολογιστεί η κατάσταση και να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων. Να ασχοληθεί επιστομμένα με τον ΕΟΦ και να αναδείξει τη σημασία του οργανισμού και φυσικά να συνεργαστεί με τους αρμόδιους υπουργούς στα θέματα ανάπτυξης που αφορούν τη βιομηχανία φαρμάκου. Δεν είναι λύση η συρρίκνωση του Προϋπολογισμού κάτω από τα 2,3 δισ. ευρώ. Είναι ενάντια στην κοινωνία, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Είναι βασικό να δημιουργηθεί η νοσοτροπία ότι η πολιτική δεν χαράζεται μόνο για το τώρα, αλλά αφορά το αμέσσο και μεσοπρόθεσσο μέλλον. Όχι άλλο κοντόφθαλμο και επιζήμια μέτρα.