

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ**

15^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2011

ROYAL OLYMPIC ATHENS

Κυρίες και κύριοι,

Καταρχάς κύριε Πρόεδρε δηλώνω φαρμακοποιός, επάγγελμα που με υπερηφάνεια υπηρετώ, αλλά δεν σας λέω για πόσα χρόνια. Χαιρετίζω το 15^ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο και συγχαίρω τους διοργανωτές του και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Πανελληνίας “Ένωσης Φαρμακοποιών, κ. Αντώνη Αυγερινό, για την άρτια οργάνωση του συνεδρίου που έχει πλέον καταστεί θεσμός στο χώρο του φαρμάκου και της υγείας.

Αυτές τις ημέρες, πενθούμε έναν συνάδελφο, τον Μανώλη Καντάρη, διευθυντικό στέλεχος στην εταιρεία Fresenius Kabi. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι για την απώλεια του συναδέλφου. Πιστεύαμε μέχρι προχθές ότι τέτοια αποτρόπαια γεγονότα συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Και ορίστε λοιπόν που συμβαίνουν πλέον έξω από την πόρτα μας. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Μανώλη Καντάρη και ταυτόχρονα να εκφράσω την ευχή ο θάνατός του να αφυπνίσει επιτέλους την Πολιτεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ελληνική οικονομία διανύει τη χειρότερη περίοδο, χωρίς να διαφαίνεται κάποια διέξοδος. Είναι πρωτοφανής η «σωρευτική ύφεση» την οποία έχει υποστεί η οικονομία. Μια ύφεση που ξεπερνά συνολικά το 10% του ΑΕΠ την τελευταία τριετία και είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη που έχει πλήξει την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι η ανατροπή, η υπέρβαση της κρίσης που οδηγεί τη χώρα μας, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την οικονομία σε ολοένα και μεγαλύτερη ύφεση.

Ύφεση που δεν αφορά μόνον την κυβέρνηση, αλλά όλους εμάς που μας έχει ανατεθεί ένας δημόσιος ρόλος και έχουμε αναλάβει ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στους συμπολίτες μας και τον τόπο. Είναι καθήκον όλων μας να συμβάλουμε στην ανατροπή, ειδικά τώρα που – όπως έλεγε και ένας σημαντικός φιλόσοφος – «το παλιό πεθαίνει, αλλά το καινούργιο δεν έχει ακόμα γεννηθεί» (Κάρλ Μάρξ).

Παρότι αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν κάνουμε αρκετά να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, να απαλλαγούμε από νοοτροπίες και πρακτικές που μας οδήγησαν ως εδώ και υπονομεύουν κάθε προσπάθεια ανάκαμψης.

Συμπέρασμα; Αν ακόμα και την ύστατη στιγμή δεν αλλάξουμε κατεύθυνση, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες.

Ο καθένας από εμάς, στο πλαίσιο του χώρου που υπηρετεί, αλλά και όλοι μαζί, πρέπει να προσπαθήσουμε να συμβάλουμε με πρωτοβουλίες και προτάσεις στην επίλυση των προβλημάτων.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος έχει καταθέσει προτάσεις - λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα. Προτάσεις - λύσεις με βάση και στόχο το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων εις αυτάς. Προτάσεις - λύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την καταπολέμηση της κακοδιαχείρισης και της σπατάλης στο δημόσιο, την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για το εθνικό σύστημα υγείας και τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Συγχρόνως, διασφαλίζουν την

άμεση πρόσβαση των Πολιτών στα φάρμακα και τις θεραπείες που τους είναι απαραίτητες.

Προτάσεις - λύσεις οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα μονομερών αποφάσεων, αλλά αποτελούν προϊόν συνεννοήσεως και συνεργασίας και παράγουν επιπλέον αξία για όλους τους εμπλεκόμενους. Οι λύσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να είναι υπέρ του ενός και εναντίον του άλλου. Οι λύσεις που δεν παράγουν αξία για όλους τους εμπλεκόμενους δεν είναι λύσεις, αλλά, απεναντίας, προκαλούν περισσότερα και πιο δυσεπίλυτα προβλήματα.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια να φτιάχνουμε κάτι καταστρέφοντας κάτι άλλο. Όλες οι λύσεις πρέπει να είναι win-win, να παράγουν δηλαδή επιπλέον αξία για όλους. Θέλουμε έτσι να συμβάλλουμε στην έξοδο από την κρίση και να συμβάλουμε στη θωράκιση των κατακτήσεων των πολιτών στο πεδίο της δημοσίας υγείας.

Είναι σαφές ότι η Πολιτεία και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κοινούς στόχους με γνώμονα το όφελος των ασθενών και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τα χρήματα των ελλήνων

φορολογουμένων. Οι στόχοι αυτοί έχουν στον πυρήνα τους:

1. την προαγωγή της δημοσίας υγείας
2. την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα και ιδιαίτερα σε καινοτόμες θεραπείες
3. το σωστό και αποτελεσματικό τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων. Ο ασθενής πρέπει να έχει πρόσβαση στο φάρμακο που έχει ανάγκη και το φάρμακο αυτό πρέπει να διατίθεται στη **σωστή τιμή**.

Στη χώρα μας υπάρχει σύγχυση μεταξύ της τιμής που καταβάλει το κράτος για ένα φάρμακο και της τιμής του στην ελεύθερη αγορά. Αυτά πρέπει να είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Σήμερα στη χώρα μας ένας ιδιώτης, ευκατάστατος, ή ένας ξένος πάμπλουτος που παραθερίζει στη Μύκονο αγοράζει ένα φάρμακο σε τιμή ίση ή μικρότερη απ' ότι το πληρώνει το ΙΚΑ. Αυτό είναι εξωφρενικό. Αυτά γίνονται μόνο στο βασίλειο του ανορθολογισμού.

Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας από τριακονταετίας και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, ο τρόπος με τον οποίον

προσπαθεί να νομοθετήσει η Πολιτεία για το μέλλον, παραμένει ίδιος.

Είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε σύστημα εφαρμοστεί σήμερα για την αποζημίωση, την τιμολόγηση και τον έλεγχο του δικτύου διανομής των φαρμάκων, προϋποθέτει πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας. Εμείς ζητάμε χρόνια τώρα:

4. Τη μηχανοργάνωση και τον έλεγχο του συστήματος υγείας, δηλαδή:
 - a. Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 - b. Τον ηλεκτρονικό ιστορικό / κάρτα ασθενούς
 - c. Τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα
 - d. Την ηλεκτρονική παρακολούθηση και έλεγχο του δικτύου διανομής

Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την καταπολέμηση της σπατάλης και τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της υγείας.

Σήμερα η Πολιτεία παίρνει αποφάσεις σχεδόν στα τυφλά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα προσβάσεως σε αξιόπιστη πληροφόρηση και στοιχεία. Η πλήρης μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας είναι απολύτως απαραίτητη.

Στόχοι του ΣΦΕΕ επίσης είναι:

5. Η καταπολέμηση των ελλείψεων
6. Η εφαρμογή και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας
7. Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης
8. Η άρση των αντικινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία σταθερού - και ευνοϊκού προς την επιχειρηματικότητα - νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος
9. Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα της παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα, καθώς και της απασχόλησης στο χώρο μας.

Για την τιμολόγηση των φαρμάκων, ο ΣΦΕΕ καταθέτει μία νέα πρόταση – λύση η οποία εξασφαλίζει σημαντικά χαμηλότερη δαπάνη για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.

Συγχρόνως, εγγυάται την ομαλή λειτουργία της αγοράς, υψηλότερα έσοδα για το Κράτος (π.χ. ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων, απασχόληση – εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π.), καταπολεμά τη σπατάλη, αποκλείει τη δημιουργία πλαστών συνταγών και, κυρίως, διασφαλίζει την επάρκεια φαρμάκων στην αγορά και την οικονομική ευρωστία του ασφαλιστικού συστήματος.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Αρκεί, να συνεργαστούμε υιοθετώντας έξυπνες λύσεις που θα έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι θα τις εφαρμόσουμε και θα τις τηρήσουμε. Θεωρώ κάτι τέτοιο ως το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε, ιδιαίτερα όλοι εμείς που έχουμε πραγματική και μακρόχρονη γνώση στο θέμα.

Ιδιαίτερα εμείς που υπηρετούμε το λειτούργημα του φαρμακοποιού, οφείλουμε να αποδεχόμαστε και να προβάσουμε μια δεοντολογικά ενδεδειγμένη συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη και τον τόπο.

Το λειτούργημα του φαρμακοποιού δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνον ως «επάγγελμα» και ουδείς αμφισβητεί το ρόλο του φαρμακοποιού στην ελληνική

κοινωνία. Ουδείς αμφισβητεί την ανεκτίμητη δράση και προσφορά χιλιάδων Ελλήνων φαρμακοποιών που άοκνα υπηρετούν την έρευνα στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, κατακτώντας καθημερινά νέα πεδία γνώσης για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενών.

Είτε λοιπόν στο φαρμακείο, είτε στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, είτε ως δημόσιος λειτουργός, είτε ως ερευνητής, ο φαρμακοποιός, καθείς εφ' ώ ετάχθη, επιτελεί με συνέπεια το καθήκον του για την προαγωγή της δημοσίας υγείας και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Αλλά και ο φαρμακοποιός «του πάγκου», όπως συνηθίζουμε να τον ονομάζουμε, που εκ των πραγμάτων αναλαμβάνει και τον ρόλο του οικογενειακού συμβούλου υγείας, είναι στυλοβάτης του εθνικού συστήματος υγείας.

Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα δίκτυα διανομής στον κόσμο. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε οικογενειακό γιατρό κατά κανόνα, έχουμε όμως οικογενειακό φαρμακοποιό ή τον φαρμακοποιό της γειτονιάς. Το δίκτυο όμως αυτό χρειάζεται μηχανοργάνωση και εκσυγχρονισμό.

Αγαπητοί φίλοι,

Στην κρίσιμη περίοδο που σήμερα διανύει η χώρα μας, κάθε επαγγελματικός κλάδος έχει το χρέος να εκπέμψει εμπράκτως μηνύματα κοινωνικής προσφοράς, συλλογικής υπευθυνότητας, αισιοδοξίας για το μέλλον του τόπου μας, επιβεβαίωσης διαχρονικών αρχών και αξιών. Έχουμε καθήκον να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την υλοποίηση κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού επενδυτικών πρωτοβουλιών και επιχειρηματικής ευφυΐας. Να συμβάλλουμε όλοι στην αλλαγή της νοοτροπίας που μας εμποδίζει να βγούμε από το αδιέξοδο και να βρούμε το δρόμο προς την ανάπτυξη. Να δράσουμε δηλαδή με εθνικό όραμα και εθνική συνείδηση και να παύσουμε να είμαστε αδιάφοροι παρατηρητές στην ίδια μας τη χώρα.

Σας ευχαριστώ.