

Η Ελλάδα θα είχε μία από τις πλέον προηγμένες φαρμακευτικές αγορές εάν είχαν προχωρήσει η μηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των Ταμείων και των νοσοκομείων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ



Του Διονυσίου Φιλιώτη,
προέδρου ΣΦΕΕ

Ο ΣΦΕΕ έχει κύριο και πρωταρχικό στόχο την προώθηση της δημόσιας υγείας. Βασίζεται στην πείρα και τη συσσωρευμένη γνώση των φαρμακευτικών εταιρειών, που με απόλυτη επάρκεια, συνέπεια και επαγγελματισμό έχουν υπηρετήσει για δεκαετίες ολόκληρες την ελληνική κοινωνία. Η άρτια και ταυτόχρονα αποτελεσματική οργάνωση της φαρμακευτικής αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική κατάκτηση για τη χώρα μας, η οποία κατέσπει δυνατή έπειτα από συστηματικές και άκοντες προσπάθειες πολλών δεκαετιών. Όραμά μας είναι να διασφαλίσουμε αυτή την κατάκτηση και συγχρόνως να προωθήσουμε και να ολοκληρώσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα σύστημα υγείας σύγχρονο και εφαρμιλό των άλλων αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Με άλλα λόγια, το όραμά μας είναι να ολοκλήρωση μιας πλήρους και λειτουργικής αλυσίδας διανομής, η οποία θα διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλή και ποιοτικά φάρμακα. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία ενός άρτια οργανωμένου και τεχνολογικά εξοπλισμένου συστήματος υγείας που θα τηρεί στο ακέραιο τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας.

Η άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλα τα φάρμακα έχει επιτευχθεί. Η προ διετίας συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτάσσει την έκδοση νέων δελτίων τιμών κάθε 90 ημέρες, αποτέλεσε την αποφασιστική καμπή

για τη διασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε όλα τα φάρμακα και ιδιαίτερα στα νέα.

Το σπουδαιότερο όλων, όμως, είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας έχουμε κατακτήσει και κατοχυρώσει την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικά και ασφαλή φάρμακα, αφού το «ελληνικό μοντέλο» είναι ένα από τα αριστότερα στην Ευρώπη. Πέραν του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες του ΕΟΦ είναι άριστα οργανωμένες και εκσυγχρονίζονται διαρκώς, η ταυτία γνησιότητας και το διπλό barcode στις συσκευασίες των φαρμάκων αποτελούν δικλίδια ασφαλείας που σήμερα υιοθετούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κρίσιμο μέτρο για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων και την αποτροπή της κυκλοφορίας πλαστών στην αγορά της χώρας μας είναι η συνταγογράφηση επωνύμων φαρμάκων με την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού. Είναι γεγονός ότι μόνο το επώνυμο φάρμακο εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Αυτό ισχύει διότι το επώνυμο φάρμακο σηματοδοτεί διά της επωνυμίας του την ανάληψη της ευθύνης για την ποιότητά του από τον ίδιο τον εφευρέτη και κατασκευαστή του. Επιπλέον, η συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία και με την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού -και όχι μιας απρόσωπης υπηρεσίας- αποτελεί ένα σύστημα «διπλής επωνυμίας» και, ως εκ τούτου, διπλής ανάληψης ευθύνης και εγγύησης τόσο για την ποιότητα όσο και για τη θεραπευτική αποτελεσματικότη-



τα του κάθε παρασκευάσματος.

Θα πρέπει να υπογραφμιστεί ότι ο πολίτης στην Ελλάδα απολαμβάνει όλα τα παραπάνω με το χαμπλότερο συγκριτικά κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται αποκλειστικά και μόνον από το κράτος με βάση το σύστημα 2+1.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η άρτια αλυσίδα διανομής στην οποία ο φαρμακοποιός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση της υποχρέωσης των φαρμακευτικών εταιρειών προς το κράτος να προσφέρουν πλήρη επιστημονική ενημέρωση στους ιατρούς για τα νέα φάρμακα -που αποτελεί και χρέος προς το κοινωνικό σύνολο- ισχύει ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, τον οποίον ενισχύουμε, προβάλλομε και διαρκώς εμπλουτίζουμε έτσι ώστε να ισχύουν και στην Ελλάδα οι πλέον σύγχρονες ρυθμίσεις που ισχύουν και στις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα θα είχε μία από τις πιο προηγμένες φαρμακευτικές αγορές στην Ευρ-

Ο Έλληνας πολίτης αγοράζει φάρμακα με το χαμπλότερο, συγκριτικά, κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

παϊκή Ένωση εάν σε όλα αυτά είχαν προστεθεί η μηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των Ταμείων και των νοσοκομείων. Είναι γεγονός ότι η κακοδιαχείριση των πόρων, τα φαινόμενα σπατάλης και τα κυκλώματα διαφθοράς θα μπορούσαν να παταχθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Η συνολική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Με βάση διεθνείς έρευνες, η μηχανοργάνωση οδηγεί στην εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 30%. Με δεδομένο το πρόβλημα των χρεών των νοσοκομείων και με εξίσου δεδομένη την

πρόβλεψη για την αύξηση των δαπανών Υγείας τόσο λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής όσο και εξαιτίας των νέων θεραπευτικών και φαρμακευτικών ανακαλύψεων, καθίσταται σαφές ότι η βιοσιμότητα του συστήματος εξαρτάται πλήρως από τη μηχανοργάνωσή του.

Για τους λόγους αυτούς, εμείς, στο ΣΦΕΕ, υποστηρίζουμε ότι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς θα πρέπει να αφιερώσουν τη δημιουργική τους ενέργεια με στόχο την προώθηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της μηχανοργάνωσης του Συστήματος Υγείας. Είναι απολύτως βέβαιο ότι και το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι προφανή. Ιδού η μεγάλη πρόκληση του σήμερα την οποία δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αποφύγουμε. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα μιας ολόκληρης εποχής, υλοποιώντας το φιλόδοξο όραμα της εδραιώσης στην Ελλάδα μιας σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς ευρωπαϊκού επιπέδου.