

# «Ανοίξτε τα σύνορα στα νέα φάρμακα»

«Συμπληρώνουμε 30 μήνες που η Ελλάδα δεν έχει αφήσει να κυκλοφορήσει ούτε ένα νέο καινοτόμο φάρμακο, στερώντας την ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς»



## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

### «Ανύκτιπο στο προσδόκιμο ζωής»

■ Η καθυστέρηση της κυκλοφορίας των φαρμάκων θα έχει επίπτωση στο προσδόκιμο ζωής:

Εδώ θα σταθώ σε ένα αρνητικό γεγονός, που είναι αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά δυστυχώς και της διαχείρισης αυτής, όσον αφορά την πολιτική υγείας από τους κυβερνώντες. Η μη πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες αναμένεται άμεσα να έχει αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής. Λόγω των καινοτόμων φαρμάκων καταφέραμε να αυξήσουμε τον μέσο όρο ζωής στα σημερινά επίπεδα. Άμεσα, θα δούμε την αντιστροφή της τάσης, που θα προέλθει από τους χρόνιους πάσχοντες, οι οποίοι είναι επί της ουσίας η ομάδα που πλήττεται από την αναλγησία της πολιτείας.

Τον φετινό Ιούλιο συμπληρώνουμε 30 μήνες που η Ελλάδα δεν έχει αφήσει να κυκλοφορήσει ούτε ένα νέο καινοτόμο φάρμακο. Ούτε μία νέα επαναστατική θεραπεία. Η χώρα στον βωμό της ύφεσης και της εσωστρέφειας σφράγισε τις πύλες της στις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις που σώζουν ζωές. Εκλείσσε την πόρτα στην ελπίδα χιλιάδων ασθενών να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και σε κάποιους ίσως να έκλεισε και την πρόσβαση στο ίδιο το «ζην» και στο δικαίωμα στην ίαση. Τις σημαντικές αυτές επισημάνσεις κάνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Κωνσταντίνος Φρουζής.

■ Ποσό σημαντικές είναι για τις φαρμακοβιομηχανίες η έρευνα και η καινοτομία;

Αποτελεί κοινή συνιστώσα στο σύνολο των αναφορών από κυβερνητικά, επιστημονικά και οικονομικά επιτελεία ότι για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας η εστίαση στην καινοτομία δεν είναι μόνο προτεραιότητα, αλλά επιβεβλημένη επιλογή. Για μας, τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, η καινοτομία είναι φύση μας. Είναι το οξυγόνο και ο λόγος ύπαρξής μας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες κατατάσσονται πρώτες στον ευρύτερο επιχειρηματικό στίβο διεθνώς για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που συμβάλλουν στη διατήρηση και τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπινου βασικού στοιχείου της κοινωνίας. Είναι δηλαδή το «ζην» στην ουσία του και όχι το «ευ ζην», στο οποίο

«Για μας, τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, η καινοτομία είναι φύση μας. Είναι το οξυγόνο και ο λόγος ύπαρξής μας»

στοχεύουν ίσως κάποιοι άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι. Κάθε κοινωνία, κάθε οργανωμένο κράτος, επιδιώκει να φέρει καινοτομία σε όλες του τις δομές, δίνοντας προτεραιότητα στον κλάδο της υγείας. Κι εδώ ερχόμαστε να δούμε τι κάνουμε εμείς ως ελληνική κοινωνία και πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί, ακροβατώντας επικίνδυνα στα χρόνια της ύφεσης.

■ Πόσα χρόνια έχουν να κυκλοφορήσουν νέες θεραπείες στη χώρα μας;

Τριάντα μήνες είναι αρνητικό ρεκόρ για ένα πολιτισμένο, ευρωπαϊκό και ευνομούμενο κράτος, όπως σχεδόν ξύλινα και χωρίς περιεχόμενο αναμασσώνται αυτά τα επίθετα από τα χείλη του πολιτικού κόσμου. Ο κόσμος, που σε αυτούς τους 30 μήνες μας πλούτισε ως κοινωνία με έλλειμμα ανθρωπιάς, που είναι δυσανάλογο του όποιου καταμετρημένου δημοσιονομικού ελλείμματος. Γιατί το έλλειμμα ανθρωπιάς δεν μπαίνει σε αβάντα και laptops και δεν απαιτεί λύσεις με αλγόριθμους από τεχνοκράτες λογιστές. Ολοι γνωρίζουμε και όλοι αναγνωρίζουν ότι η φαρμακοβιομηχανία συνεργάστηκε άψογα με την πολιτεία και έπραξε τα δέοντα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Ακόμη και τώρα που κάποια μέτρα επιβάλλονται χωρίς καν να στοιχειοθετούνται η ανάγκη και η λογική τους, εμείς δεν αφήνουμε

την αγορά χωρίς φάρμακα, με όσες δυσκολίες κι αν πρέπει να ξεπεράσουμε. Στεκόμαστε δίπλα στους ασθενείς και είμαστε έτοιμοι να φέρουμε νέες θεραπείες στους Έλληνες πολίτες, που δεν επιβαρύνουν τη δαπάνη, όμως δεν μας επιτρέπεται.

■ Μήπως η εισαγωγή των νέων φαρμάκων εκτινάξει τη φαρμακευτική δαπάνη;

Οχι. Αντίθετα, με την εισαγωγή νέων φαρμάκων, εκτός από το όφελος για τους ασθενείς, θα επιτευχθεί σχεδόν άμεσα οικονομία στον ευρύτερο κλάδο της υγείας και κυρίως της δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Σημειώνω πως μελέτες αποδεικνύουν ότι το μέσο κόστος περίθαλψης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υπολογίζεται σε 31,5 ευρώ, ενώ το μέσο κόστος περίθαλψης σε ένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα φτάνει τα 2.108 ευρώ! Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το πόσο επιβαρύνεται η δαπάνη όταν ο ασθενής, λόγω οικονομικής δυσχέρειας, δεν λαμβάνει τα φάρμακά του και δεν επισκέπτεται τον γιατρό, στρεφόμενος σε εισαγωγή για νοσηλεία. Επίσης, τα καινοτόμα φάρμακα βοηθούν στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών, οδηγώντας στη μείωση των δαπανών, ενώ, καθώς ο πληθυσμός γηράσκει και ο επιπολασμός χρόνιων νοσημάτων αυξάνει, η ανάγκη για πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα γίνεται πιο επιτακτική.

■ Τι μπορούν να προσφέρουν οι κλινικές έρευνες στη χώρα μας;

Ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο μπορεί, στο όνομα της καινοτομίας, να προσφέρει τα μέγιστα στη χώρα είναι η ανάπτυξη υποδομών και συνθηκών για κλινικές έρευνες εντός των συνόρων. Ο τομέας των κλινικών ερευνών, ο οποίος αποτελεί και το σημαντικότερο κομμάτι στον ευρύτερο κλάδο Έρευνας και Ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, ξεπερνά τα 70 δισ. ευρώ, με το 40% αυτών να γίνεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, στην Ελλάδα πέρυσσι ήρθαν μόλις περίπου 150 εκατ. ευρώ κι αυτά με σκληρή προσπάθεια. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη καινοτομίας έχει οδηγήσει σε μαρασμό και τον τομέα των συνεδρίων, που αποτελούσε σημαντικό πόρο και για αρκετές τοπικές κοινωνίες. Χωρίς νέα φάρμακα, τα ιατρικά συνέδρια είναι πολύ λιγότερα, αφού σε αυτές τις εκδηλώσεις προάγεται η ιατρική επιστήμη σε συνδυασμό με τις ανακαλύψεις της φαρμακολογίας. Εν κατακλείδι, θέλω να πω ότι υπάρχουν καίρια επιχειρήματα για το όφελος των καινοτόμων φαρμάκων και είναι ακατάλληπο το πώς η λογική δεν μπορεί να υπερκεράσει τον παραλογισμό που επέβαλε τις περίπου 1.000 ημέρες απαγόρευσης για την είσοδο νέων θεραπειών. Αισιοδοξούμε πως το αρνητικό ρεκόρ αυτό θα σταματήσει εδώ και θα σταματήσουμε ως πολιτεία να διαφημίζουμε αρνητικά τη χώρα μας στις όποιες επενδυτικές προσπάθειες σχεδιάζονται στο εξωτερικό.