

Χαιρετισμός ΣΦΕΕ
στο Θερινό Σχολείο 2013 της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών -
Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
με θέμα: «Τα οικονομικά της Υγείας και η αξιοποίηση τους από Φορείς Ασθενών
στην Ελλάδα»
Ξενοδοχείο Divani Caravel

20 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Κυρίες και κύριοι καλημέρα

Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για την οργάνωση αυτού του διήμερο σχολείου που σαν στόχο έχει να αναπτύξει το φλέγον θέμα των οικονομικών της υγείας επικεντρώνοντας τις αναφορές και αναλύσεις του σε αυτή τη σημαντική περαιτέρω διάσταση. Τη διάσταση που κάθε ένας που ασχολείται με τα οικονομικά της υγείας θα έπρεπε να θέτει ως προτεραιότητα και αφορά στον ασθενή, ειδικά το χρόνιο ασθενή, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα σκληρή πραγματικότητα εξαιτίας της δημοσιονομικής πολιτικής.

Ζούμε 4 χρόνια μέσα σε βαθιά κρίση. Η χώρα έχει κάνει βήματα μπροστά, έχει όμως κάνει και αρκετά πίσω: Μακροοικονομικά οι αριθμοί πάνε καλύτερα, το ευρώ είναι το νόμισμα μας και σχεδόν όλοι ανεξαιρέτως το στηρίζουμε. Οι Έλληνες όμως δεν βλέπουμε ακόμη φως στο τούνελ, πολλοί είναι σε άσχημη κατάσταση, η ανεργία πολύ ψηλά και ανεβαίνει συνέχεια, οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα μας, δεν έχουν δουλειές και όραμα.

Στην Υγεία σαφώς το φάρμακο ήταν ο σωτήρας των δημοσιονομικών της υγείας (-55% σε 4 χρόνια). Φτάσαμε λοιπόν το 2013 σε μια κατά κεφαλή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, όπου η Ευρωπαϊκή είναι +50% από τη δική μας, ενώ ακόμη τρέχουμε πίσω από το 1% ενός ΑΕΠ σε ελεύθερη πτώση, (σχεδόν -65% δις € χαμένα σε 4 χρόνια!!!). Ο Στόχος της δαπάνης δεν πρέπει να είναι κάτω από το 1,2% - 1,3% του ανύπαρκτου πλέον ΑΕΠ μας (2,25 δις €), και όπου η κατά κεφαλή δαπάνη της Ευρώπης θα είναι μόνο +60% από την δική μας...!

Οι άνθρωποι δεν είμαστε νούμερα και στατιστικά στοιχεία. Ούτε αποτελούμε κουτάκια σε λίστες με λογαριασμούς όπως σε ένα μεγάλο βαθμό απεικονιζόμαστε μέσα στα εδάφια του μνημονίου. Κι αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.

Αγαπητοί φίλοι,

Με την σκέψη μας στην κοινωνία, σε ασθενείς και πολίτες, με την σκέψη μας για κοινωνική συνοχή, καλύτερη ζωή, υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, χαιρετίζουμε την έναρξη των εργασιών του Θερινού σχολείου και είμαστε σίγουροι πως μέσα από το συγκεκριμένο σχολείο θα αναπτυχθεί μια ισχυρή επιχειρηματολογία η οποία θα μπορεί να αντικρούσει κάθε πολιτική που θα βλέπει με μια στυγνή οικονομική μονομέρεια την κατάσταση.

Καλή Δύναμη!