



Κωνσταντίνος Φρουζής

## Κάποια «όχι» πρέπει να λέγονται στην τρόικα

**Θ**α το επαναλάβω: όταν πρέπει, με επιχειρήματα, επιβάλλεται να λέμε «όχι» για να προστατεύσουμε την Υγεία των συνανθρώπων μας, των ασθενών που υποφέρουν, πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια της μεγάλης κρίσης. Δεν φταίει όμως μόνο η τρόικα. Η κόπωση των πολιτών και η αποδοκιμασία για όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές σε ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν ουσιαστική ευθύνη για την κατάντια της χώρας, συνεχίζουν να αυξάνονται. Η απάθεια, ενίοτε και κυνισμός, εισχώρησε σε διαδοχικές κυβερνήσεις οι οποίες θυσίασαν άκριτα τη δημόσια Υγεία προκειμένου να επιτύχουν κοντοπρόθεσμες δημοσιονομικές νίκες και να ικανοποιήσουν τους «ενοχλητικούς» ελεγκτές. Τελικά, όμως, η μεγαλύτερη θυσία ήταν να κατρακυλάει η χώρα από τη 2η στη 19η θέση στον ΟΟΣΑ με βάση το προσδόκιμο ζωής και έπεται συνέχεια. Γι' αυτό ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό το ότι μεγάλος αριθμός ασθενών, με κομμένα πλέον εισοδήματα, δεν διαθέτει τα χρήματα για τα φάρμακα που χρειάζεται (και λόγω της αύξησης της συμμετοχής) αλλά και γιατί τα νέα καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τριετίας δεν είχε επιτραπεί από την πολιτεία να κυκλοφορήσουν στη χώρα μας. Μιλάμε για έναν τριτοκοσμικό προϋπολογισμό Υγείας, με μια πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς σχεδιασμό και με δεκάδες δημόσια νοσοκομεία που υπολειτουργούν καθώς δεν διαθέτουν φάρμακα και κεφάλαια για τις στοιχειώδεις προμήθειές τους.

Το χειρότερο είναι ότι όλες οι προσπάθειες κάποιων υπουργών και ασφαλώς του ίδιου του Πρωθυπουργού για μια σοβαρή και αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης που να εμπνέει εμπιστοσύνη και προοπτική υπονομεύονται συχνά από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό αλλά σίγουρα και από την ίδια την τρόικα. Επί μήνες οι πολίτες ακούμε για «πρωτογενή πλεονάσματα» που σήμερα η τρόικα έρχεται και αμφισβητεί.

Γενικώς έχει εμποδωθεί η εντύπωση πως τίποτα δεν είναι σταθερό και όλοι οι κανόνες αλλάζουν απροειδοποίητα με γνώμονα τις σκοπιμότητες της στιγμής. Το αποτέλεσμα είναι ότι έτσι υπονομεύουμε ως χώρα κάθε διάθεση για έναν ελπιδοφόρο και αναγκαίο επενδυτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται μέσα στην αβεβαιότητα και την απουσία κανόνων. Αμέσως μόλις η Ελλάδα τηρήσει, με ευλάβεια όμως και αξιοπιστία, τους κανόνες που η ίδια θα θέσει στον εαυτό της, τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να πει ένα ηχηρό «όχι» στην τρόικα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Φρουζής είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.