

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΦΕΕ)

Το κλειδί για την κρίση είναι η  
μεγεθών και προβλημάτων

Διονύσιος Φιλιώτης

**Η** χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα μια από τις πιο δύσκολες και προκλητικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της, εκτεθειμένη στη δίνη μίας εξαιρετικά μεγάλης κρίσης. Η ανάγκη να μειώσουμε δραστικά το έλλειμμα και το χρέος της χώρας μας επιτυγχάνοντας μια δημοσιονομική σταθερότητα είναι επιβεβλημένη.

Στην κρίσιμη αυτή καμπή της ελληνικής οικονομίας, απαιτούνται διαδρωτικές αλλαγές, συλλογική, αποφασιστική και συντονισμένη δράση.

Οφείλουμε να αρθρούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούμε ότι επιβάλλεται αναθεώρηση πολιτικών και πρακτικών, αλλά και αναζήτηση τομηρών πρωτοβουλιών από την Πολιτεία και τις επιχειρήσεις.

Ο ΣΦΕΕ, διαχρονικά, διακρίνεται από μια ισχυρή και έμπρακτη αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον πολίτη, την κοινωνία και την πατρίδα.

Διαμορφώνουμε και υποστηρίζουμε πάντοτε θέσεις που εκφράζουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της πολιτείας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων εις αυτάς, αφού μόνο όταν υπηρετούμε το κοινό συμφέρον, οικοδομούμε λύσεις με συνοχή, αποτελεσμα-

τικότητα και διάρκεια.

Ιδίως σήμερα, στις κρίσιμες αυτές συνθήκες, οφείλουμε να διατυπώσουμε με σαφήνεια και συνέπεια ένα ρεαλιστικό όραμα για την προόσπιση όσων έχουμε κατακτήσει ως κοινωνία στον τομέα της υγείας.

Οφείλουμε να δείξουμε τον τρόπο και την οδό, ώστε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία εξυγίανσης και θεραπείας παθογενειών, έτσι ώστε το τέλος της κρίσης να μας βρει καλύτερους και ιαχυρότερους.

Το κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι η αντίληψη των πραγματικών μεγεθών και των πραγματικών προβλημάτων του συστήματος υγείας. Η κρίση είναι το αποτέλεσμα πολλών επί μέρους δυσλειτουργιών σε διάφορα επίπεδα της δημόσιας ζωής και της οικονομικής πραγματικότητας, οι οποίες οξύνθηκαν εξαιτίας των διεθνών συνθηκών.

Ο τομέας της υγείας έχει σαφώς συμβάλει στην παρούσα οικονομική κρίση, παρά το γεγονός ότι τα φάρμακα είναι και παραμένουν στην Ελλάδα μεταξύ των φθηνότερων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – και μάλιστα εσκάτως, οφείλω να προσθέσω, η αδικαιολόγητη συμπίεση των τιμών κινδυνεύει να κατα-

στήσει ασύμφορη την κυκλοφορία πολλών από αυτά.

Η παθογένεια του συστήματος Υγείας έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος, δεν υπάρχει μηχανοργάνωση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος, με συνέπεια την κατασπατάληση ασύλληπτων πόρων για υπερτιμολογήσεις προμηθειών και καταβολή αποζημιώσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία για φάρμακα («εικονική συνταγογράφηση») που ποτέ δεν χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους.

Όταν το «εικονικό φάρμακο» αποζημιώνεται και «φουσκώνει» ο λογαριασμός της κοινωνικής ασφάλισης, η λύση δεν είναι ο περιορισμός της τιμής του φαρμάκου γενικώς, αλλά η πάταξη του φαινομένου της εικονικής συνταγογράφησης.

Δυστυχώς, βλέπουμε όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά να εξαντλούν την πολιτική τους στην επιβολή μέτρων που ως στόχο έχουν την συμπίεση των τιμών.

Αλλά, όταν γίνεται μόνο αυτό, τότε η «εικονική συνταγογράφηση» διαιωνίζεται και εξανεμίζει όποιες εξοικονομήσεις πόρων έχουν επιτευχθεί. Η παθογένεια του συστήματος εξαπλώνεται και δεν αφήνει χώρο για υγιή δράση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται.

# αντίληψη των πραγματικών του συστήματος Υγείας

“ Η λύση δεν είναι ο περιορισμός της τιμής του φαρμάκου γενικώς, αλλά η πάταξη του φαινομένου της εικονικής συνταγογράφησης... ”

Η στήριξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας από το κράτος - και εννοώ τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που έχουν παραγωγικές μονάδες - στη χώρα μας δεν είναι αυτή που θα θέλαμε και παρόλα αυτά, η επενδυτική της δραστηριότητα αποτελεί το 45% της χημικής βιομηχανίας της χώρας, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα εξαπλώνεται σε πάνω από 60 χώρες.

Οι δυνατότητες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και των ελληνικών φαρμακευτικών παραγωγικών μονάδων στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς, είναι τεράστιες και χρειάζονται την αμέριστη υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας.

Από την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν για όλους. Γι' αυτό πολύ σωστά έχει ενταχθεί στα προγράμματα τόσο του Αναπτυξιακού νόμου όσο και του ΕΣΠΑ και η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί.

Πρέπει να προχωρήσουμε στο νοικοκύ-



Photo: Kamilonollas.com

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΦΕΕ)

# Διονύσιος Φιλιώτης

**Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία προσφέρει εργασία αξιώσεων σε 15.000 επιστήμονες**

ρεμα του συστήματος Υγείας με την πάταξη της διαφθοράς, αν θέλουμε να στηρίξουμε τη λειτουργία μιας υγιούς φαρμακευτικής αγοράς που εγγυάται την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλα τα φάρμακα επώνυμα – πρωτότυπα ή ομοιογενή – με εγγυημένη αποτελεσματικότητα, ποιότητα και ασφάλεια.

Πρέπει να περάσουμε στην εισαγωγή κανόνων ελέγχου με την επιβολή της νομιμότητας σε όλο το σύστημα Υγείας, αν θέλουμε να προασπίσουμε την ύπαρξη ενός σύγχρονου και υγιούς φαρμακευτικού κλάδου στη χώρα μας, ενός κλάδου που προσφέρει εργασία αξιώσεων σε 15.000 επιστήμονες, ενός κλάδου που εξακολουθεί να διακρίνεται από την προοπτική και φιλοδοξία να αναπτυχθεί, να επεκταθεί και να προσφέρει στην εθνική προσπάθεια ανασύνταξης και ανανέωσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η κρίση μας προκαλεί και μας επιβάλλει να



εγκαταλείψουμε τις εύκολες λύσεις αδιέξοδων διοικητικών αποφάσεων, ή την επιβολή διατάξεων και νόμων για «λίστες» που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην προκλητή συνταγογράφηση και κατά συνέπεια στην περιστολή των δαπανών Υγείας.

Η περιστολή των δαπανών Υγείας μπορεί να επιτευχθεί μόνον όταν αναθεωρηθούν όλες εκείνες οι νοσοτροπίες και οι μέθοδοι που υπονομεύουν την λειτουργία του συστήματος Υγείας.

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ο εκσυγχρονισμός και η μηχανοργάνωση του συστήματος Υγείας σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελούν τη μοναδική λύση για την εξοικονόμηση πόρων.

Αυτό οφείλει να κάνει η Πολιτεία με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Η κρίση έχει μετατρέψει αυτή την ευχή σε επτακτική ανάγκη.

**Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ο εκσυγχρονισμός και η μηχανοργάνωση του συστήματος Υγείας σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελούν τη μοναδική λύση για την εξοικονόμηση πόρων...**