

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ

Μία υπέρβαση για το φάρμακο και την υγεία

Η νέα κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμα προβλήματα σε ολόκληρο το φάσμα της κρατικής δραστηριότητας. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο χώρο της υγείας συγκαταλέγονται στα πλέον σοβαρότερα όλων. Κρίσιμο ζητούμενο, ωστόσο, είναι να αποφύγουμε τον πειρασμό για «πρόχειρες λύσεις», μετάθεση ευθυνών και τελικώς στρίμωγμα των προβλημάτων κάτω από το χαλί, αλλά να επιχειρήσουμε ένα άλμα στο μέλλον, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα υπερβεί τα συνήθη και θα οδηγήσει το σύστημα υγείας σε ένα νέο στάδιο της εξέλιξής του.

Η χρήση του πληθυντικού δικαιολογείται από το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την προώθηση στην πράξη αξιών, όπως η συμμετοχή και η διαβούλευση με αποτέλεσμα να δημιουργείται η αίσθηση ότι οι λύσεις δεν θα είναι αποτέλεσμα αποσπασματικών και ατομικών πρωτοβουλιών προσώπων, αλλά το αποτέλεσμα μιας ανοιχτής, συλλογικής διαδικασίας που θα ενσωματώνει και θα συμπυκνώνει τη συσσωρευμένη γνώση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει θέσεις που προάγουν το κοινό συμφέρον της πολιτείας, των πολιτών και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Έχει σαφείς και ολοκληρωμένες θέσεις για την υπέρβαση που πρέπει να γίνει στο πεδίο της υγείας.

Οι θέσεις μας αυτές στηρίζονται αφενός στην εγνωσμένη κατάρτιση και πείρα των μελών μας από την τριβή με την ελληνική πραγματικότητα εδώ και πολλές δεκαετίες και αφετέρου στη συσσωρευμένη γνώση των «καλών πρακτικών» που ακολουθούνται σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Πιστεύουμε επιπλέον ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στους ορισμούς, τα στοιχεία και τη «βαριότητα των εννοιών». Όταν λ.χ. μιλάμε για χρέη νοσοκομείων αναφερόμαστε σε ένα κρίσιμο πρόβλημα που αν δεν λυθεί μπορεί να επιφέρει ανατροπές στη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς που θα πλήξουν την κατάκτηση της άμεσης πρόβασης όλων των πολιτών σε όλα τα φάρμακα.

Όταν μιλάμε για τιμές φαρμάκων οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η τιμή κάθε φαρμάκου στην Ελλάδα καθορίζεται αποκλειστικά από το κράτος και είναι η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της σχετικής αγορανομικής διάταξης. Όταν μιλάμε για τη φαρμακευτική δαπάνη οφείλουμε να μην τη συγχέουμε με τις συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις, αλλά να αναφέρουμε την κρατική δαπάνη των ταμείων και των νοσοκομείων, η οποία είναι περίπου η μισή των συνολικών φαρ-



«Όταν μιλάμε για τιμές φαρμάκων οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η τιμή κάθε φαρμάκου στην Ελλάδα καθορίζεται αποκλειστικά από το κράτος και είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ, βάσει της σχετικής αγορανομικής διάταξης»

μακευτικών πωλήσεων. Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε να δώσουμε πρόχειρες λύσεις μηδενικής αποτελεσματικότητας, λύσεις που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και έχουν αποτύχει καταγόμεως.

Το σωστό είναι να χτυπήσουμε τα προβλήματα σε βάθος και να εξαφανίσουμε τις αιτίες τους, έτσι ώστε αυτά να μην επιστρέψουν στο μέλλον. Αυτή τη φορά, στο κατώφλι του 2010 και της νέας δεκαετίας αξίζει να τολμήσουμε και να προσπαθήσουμε για το δεύτερο. Πρέπει να δοθεί

άμεση λύση στο οξύ πρόβλημα μιας τόσο μεγάλης συσσώρευσης χρεών. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την άμεση αποπληρωμή των πολυετών χρεών των νοσοκομείων που ανέρχονται μόνο για τις επιχειρήσεις μέχρι του έτος 31-12-2008 στο δυσθεώρητο ύψος του ποσού των 2,68 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, εάν είναι σαφές ότι το σύστημα υγείας παρουσιάζει πρόβλημα χρηματοδότησης, είναι εξίσου σαφές ότι η λύση του προβλήματος είναι η μηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί η ηλεκτρονική συναγορά φαρμάκων και ο ηλεκτρονικός έλεγχος των συνταγών και των διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων. Καμία άλλη πρωτοβουλία και κανένα διοικητικό μέτρο δεν πρόκειται να έχουν την ίδια ισχυρή τριπλή θετική επίδραση στα οικονομικά της υγείας χωρίς παράλληλα ουδεμία παρενέργεια.

Πρώτον, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 30% επί των συνολικών δαπανών υγείας (μιλάμε για ένα γιγαντιαίο ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο της συνολικής επίσημης φαρμακευτικής δαπάνης).

Δεύτερον, η μηχανοργάνωση θα επιβάλλει εκ νέου μία κουλτούρα νομιμότητας και σεβασμού των κρατικών πόρων και θα αποτελέσει παράδειγμα για μια νέα εποχή χρηστής διαχείρισης σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.

Τρίτον, η μηχανοργάνωση θα αναζωογονήσει συνολικά το σύστημα υγείας, καθιστώντας το ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό και θα περιορίσει σημαντικά κάθε είδους καθυστερήσεις συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ΕΣΥ και της ικανοποίησης των από τις υπηρεσίες του.

Είναι κρίσιμο και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα του συστήματος δεν είναι οι τιμές των φαρμάκων. Και αυτό γιατί ο καθορισμός των τιμών των φαρμάκων με βάση το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να «εισάγει» αυτομάτως το σωρευτικό αποτέλεσμα όλων των πολιτικών και των φαρμακο-οικονομικών μεθόδων καθορισμού κόστους, οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη της Ε.Ε. με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των φαρμάκων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, μόνο στην Ελλάδα οι τιμές των φαρμάκων συμπεριφέρονται τόσο πολύ σε σύγκριση με ό,τι ισχύει πανευρωπαϊκά. Αυτό είναι η απόδειξη ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης του συστήματος υγείας στη χώρα μας οφείλονται στην έλλειψη ελέγχου, στο γεγονός ότι το σύστημα υγείας είναι καθλωμένο στην εποχή του καρμπόν.

Σε ένα σύστημα με τόσο χαμηλές τιμές, η περαιτέρω συμπίεσή τους δεν είναι επιθυμητή, χωρίς να προκληθούν δυσλειτουργίες στην αγορά, ενώ η πραγματική σπατάλη δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Η λύση, ως εκ τούτου, είναι να συμβάλουμε όλοι μαζί, ώστε να αλλάξει το ταχύτερο ο τρόπος διοίκησης του συστήματος και να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μηχανοργάνωσης, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ελέγχου σε όλα τα σημεία του. Αυτή η δομική αλλαγή, ταυτόχρονα με την πάταξη της σπατάλης και την τερματισμό εξοικονόμηση πόρων, θα δώσει στα νοσοκομεία και στα ταμεία τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους και θα εξαλείψει στο μέλλον το φαινόμενο της συσσώρευσης χρεών που πλήττουν το σύστημα υγείας, υπονομεύουν την αξιοπιστία του και δημιουργούν προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Το συμπέρασμα απ' όλα τα παραπάνω είναι ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία για μια πραγματική τομή, για μια πραγματική υπέρβαση. Μπορούμε και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε.