



Η πρόκληση στο πεδίο της υγείας

- Στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του περιοδικού μας με άρθρα φορέων και άλλων συναδέλφων, που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική, καθιερώνουμε ένα ανοικτό βήμα διαλόγου για την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων.



Διονύσης Φλιώτης

Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε.

Ως φαρμακοποιός και εγώ, γνωρίζω πολύ καλά τις απαιτήσεις, τη σπουδαιότητα, αλλά και τον κυρίαρχο ρόλο του λειτουργήματος του φαρμακοποιού στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Επίσης γνωρίζω τις ιδιαίτερα δύσκολες και εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες του νοσοκομείου, όπου ο φαρμακοποιός καλείται καθημερινά να επιστρατεύει όλες τις γνώσεις και τις ικανότητές του για να ανταποκριθεί στο έργο του, ένα έργο που είναι αποφασιστικής σημασίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για τη γενικότερη λειτουργία του νοσοκομείου.

Για του λόγους αυτούς ο/η νοσοκομιακός φαρμακοποιός και, ασφαλώς, η Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομιακών Φαρμακοποιών πρέπει να απολαμβάνει τον έμπρακτο σεβασμό της Πολιτείας για το σημαντικό λειτουργήμα που επιτελούν.

Ο Σ.Φ.Ε.Ε. βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. για την προώθηση θεμάτων που συμβάλλουν στην παροχή υψηλής ποιότητος φαρμακευτικής περιθαλψης στους νοσηλευόμενους ασθενείς και τον εξορθολογισμό των δαπανών. Είναι βαθιά πεποιθησή μας ότι η πρόοδος και η επίλυση των προβλημάτων έρχεται ταχύτερα, όταν όλοι οι φορείς του χώρου συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Η δημόσια υγεία στη χώρα μας εμφανίζει πολλά προβλήματα, αλλά όποια πρόοδος έχει σημειωθεί είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών και των κατακτήσεων πολλών ετών. Έχουμε επιτύχει την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε αρίστη ποιότητας φάρμακα με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα για τα Κρατικά Νοσοκομεία στην Ελλάδα, οι τιμές είναι μειωμένες κατά 13+2% από τις επίσημες χονδρικές τιμές. Έχει, επίσης, εκμηδενισθεί η καθυστέρηση με την οποία νέα φάρμακα και θεραπείες φθάνουν στον Έλληνα ασθενή, αυξάνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ συγχρόνως μειώνουν δραστικά τα έξοδα σε άλλα σημεία του συστήματος, όπως οι μέρες νοσηλείας, οι μέρες απουσίας από την εργασία και πολλά άλλα. Πρόκειται για μια μεγάλη και ουσιαστική κατάκτηση την οποία οφείλουμε να περιφρουρήσουμε, ιδιαίτερα σε μια εποχή που εμφανίζονται παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία επιβάλλουν συγκράτηση δαπανών. Είναι σαφές ότι όποια απόφαση για συγκράτηση δαπανών προϋποθέτει σεβασμό της κείμενης νομοθεσίας διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι το επίπεδο της δημοσίας υγείας δεν θα διολισθήσει κάτω από το επίπεδο που έχουμε κατακτήσει.

Όσον αφορά τις προοπτικές βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος, καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη μηχανοργάνωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων στη χώρα μας. Με αυτό τον τρόπο, θα περιορισθεί η σπατάλη και θα επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 30% επί των συνολικών δαπανών υγείας. Είναι κρίσιμο να σπεύσουμε με αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς έχουμε ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως, η πρωτοβουλία ανήκει στην Πολιτεία, ωστόσο, όλοι οι φορείς οφείλουμε να προωθούμε την αναγκαιότητα της μηχανοργάνωσης αποδεικνύοντας έμπρακτα τη βούλησή μας για εξορθολογισμό των δαπανών του συστήματος υγείας.

Ένα άλλο θέμα το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, αλλά και όλοι μαζί μέσα από μορφές συνεργασίας και διαλόγου, είναι το κρίσιμο θέμα της εγκυρότητας των



στοιχείων. Στη χώρα μας παρατηρείται μεγάλη σύγχυση και μεγάλη έλλειψη στοιχείων και αξιόπιστων αριθμών στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στον κλάδο μας.

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη συχνά συγχέεται με τις πωλήσεις φαρμάκων, αλλά και ορισμένες φορές η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη φθάνει να ταυτίζεται με το σύνολο των δαπανών υγείας (!). Είναι συνεπώς, εξαιρετικά σημαντικό προκειμένου να δημιουργήσουμε συνθήκες ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα να αναφερόμαστε σε τεκμηριωμένα και αντικειμενικά στοιχεία τόσο για τη φαρμακευτική δαπάνη όσο και για τις δαπάνες υγείας. Γενικότερα στο πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί και η σύγχυση που παρατηρείται έντονα ανάμεσα στη φαρμακευτική δαπάνη και τις φαρμακευτικές πωλήσεις οι οποίες είναι σχεδόν διπλάσιες από την πρώτη. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι ανάγκη να καθιερωθεί ουσιαστικός διάλογος και διαβούλευση της Πολιτείας με τους φορείς, με βάση πάντοτε τεκμηριωμένα και αντικειμενικά στοιχεία, που θα αποτρέπουν την αναπαραγωγή ανακριβών και ψευδών στοιχείων που στην πραγματικότητα όμως δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν σωστά στοιχεία για τον κλάδο μας τα οποία θα επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προβαίνει στη λήψη σωστών και ουσιαστικών αποφάσεων. Είναι αδύνατον και δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται αποφάσεις εάν δεν βασίζονται σε αξιόπιστα και διασταυρωμένα στοιχεία.

Για να συνεχισθεί όμως η απρόσκοπη πρόσβαση των ασθενών στο ενδεδειγμένο για την κάθε θεραπεία φάρμακο, το οποίο συνταγογραφεί ο θεράπων ιατρός, είναι απαραίτητο να προχωρήσει η Πολιτεία σε ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα από τα πρώτα που πρέπει να αντιμετωπιστούν –και έχουν ληφθεί σχετικές δεσμεύσεις από τη νέα κυβέρνηση– για να αποκατασταθούν οι συνθήκες εμπιστοσύνης και σταθερότητας στο ευρύ δίκτυο των επιχειρήσεων που ουσιαστικά στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναλαμβάνοντας οι ίδιες κινδύνους και ρίσκα που δεν τους αναλογούν. Ο μύθος για την υπερτιμολόγηση στις προμήθειες των νοσοκομείων δεν ευσταθεί στο θέμα των φαρμάκων, όπου ως γνωστόν οι τιμές καθορίζονται από το κράτος με τα Δελτία Τιμών Φαρμάκων βάσει του μέσου όρου των 3 χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, αλλά πρόκειται για ένα επίπεδο το οποίο οφείλουμε να περιφρουρήσουμε απέναντι στην επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, στις κακές πρακτικές και την ελλιπή αντιμετώπιση προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν και απαιτούν άμεσες, σύγχρονες και λειτουργικές λύσεις. Πρόκειται για μια κρίσιμη πρόκληση, την οποία με συνεργασία των φορέων και της Πολιτείας, με διαβούλευση και ανάληψη πρωτοβουλιών είναι βέβαιο ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Ο/η νοσοκομειακός φαρμακοποιός διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και είναι βαθύς γνώστης των προβλημάτων του συστήματος υγείας.

Ως εκ τούτου, η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημόσια διαβούλευση της Πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς για την εξεύρεση λύσεων που διασφαλίζουν το μέλλον της Υγείας στη χώρα μας. ○