

# Να προστατεύσουμε την «ιδανική ισορροπία» στη φαρμακευτική αγορά

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ**  
Πρόεδρος ΣΦΕΕ



Διονύσιος Φιλιώτης, Πρόεδρος ΣΦΕΕ.

**ΣΦΕΕ**  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

πρωτοφανή επίπεδα και η τιμολόγηση των φαρμάκων, η οποία πρέπει να συνεχίσει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς.

Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης του ελληνικού συστήματος υγείας οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην πλήρη έλλειψη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, ο οποίος τροφοδοτεί πρακτικές παρανομίας και συναλλαγής και εκτοξεύει το τελικό κόστος. Η κρατική φαρμακευτική δαπάνη, που είναι τμήμα της συνολικής φαρμακευτικής κατανάλωσης και συγκεκριμένα ανέρχεται με βάση τα επίσημα κρατικά στοιχεία σε 3,8 δισ. ευρώ για το 2007, υπολογίζεται ότι αναλογεί στο 1/5 των συνολικών δαπανών υγείας. Η μηχανοργάνωση των συστημάτων υγείας σε άλλες χώρες μείωσε το κόστος των συνολικών δαπανών υγείας κατά 30%. Το συμπέρασμα είναι ότι εάν είχαμε ολοκληρώσει την μηχανοργάνωση του συστήματος θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε ακόμα και 5 δισ. ευρώ (με όρους του 2007). Γιατί λοιπόν καθυστερούμε ενώ θα μπορούσαμε με αυτή την επιλογή να εγγυηθούμε την βιωσιμότητα του συστήματος και τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης όλων των πολιτών σε όλα τα νέα φάρμακα και θεραπείες;

Το δεύτερο πρόβλημα, εκείνο των χρεών, έχει αγγίζει πρωτοφανή επίπεδα, καθώς όχι μόνο το συνολικό χρέος των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έφτασε τα 2,68 δισ. ευρώ στις 31/12/2008, αλλά και οποιεσδήποτε απόπειρες έγιναν έκτοτε για τη ρύθμισή τους, παρέμειναν μετέωρες. Παρατηρώντας τα δύο παραπάνω προβλήματα ένας ψυχραιμ

παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι το σύστημα υγείας από τη μία πλευρά πλήττεται από υπερβολική σπατάλη πόρων και από την άλλη πλευρά αδυνατεί να αποπληρώσει τους προμηθευτές του. Η λύση στο διπλό αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να είναι η δημιουργία ενός ακόμα προβλήματος, δηλαδή ο πειραματισμός με τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων. Όσοι ήδη όλα τα φάρμακα στην Ελλάδα έχουν τιμές που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις χαμηλότερες στην ΕΕ-27, πειραματισμοί για την μεγαλύτερη συμπίεση των τιμών είναι πιθανό να οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, θα καταστήσουν το παράλληλο εμπόριο ιδιαίτερα ελκυστικό για πολλά φάρμακα, ενώ θα ενθαρρύνουν την αντικατάσταση πολλών παλαιών και καταξιωμένων φαρμάκων από νεότερα και ακριβότερα.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς νέα φάρμακα και θεραπείες διαρκώς προστίθενται στο οπλοστάσιο κατά των ασθενειών, πολιτικές ασφυκτικού περιορισμού των τιμών στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς δεν έχουν ουσιαστική επίδραση στην εξέλιξη των οικονομικών της υγείας ενώ προκαλούν λογής δυσλειτουργίες στο επίπεδο της εθνικής φαρμακευτικής αγοράς. Στη χώρα μας χρειάζεται μια πολιτική πνοής που να προσφέρει σύγχρονες και ορθολογιστικές λύσεις στα προβλήματα της φαρμακευτικής αγοράς, χρειάζεται μια πολιτική που να διασφαλίζει τις μέχρι σήμερα κατακτήσεις και να χιτίζει επάνω σ' αυτές. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Πολιτείας με τον ΣΦΕΕ η πολιτική αυτή μπορεί να καθοριστεί, να αποφασιστεί και να εφαρμοστεί.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα στηρίζουν ενεργά το κράτος πρόνοιας καθώς συμβάλλουν καταλυτικά στη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης όλων των πολιτών σε αρίστης ποιότητας φάρμακα και τιμές που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Πρόκειται για μια «ιδανική ισορροπία» η οποία επικρατεί στην ευαίσθητη φαρμακευτική αγορά και η οποία έχει επιτευχθεί έπειτα από δεκαετίες πειραματισμών. Είναι χρέος μας να συμβάλλουμε ώστε αυτή η ισορροπία να διατηρηθεί με προφανή οφέλη για το κράτος πρόνοιας και την ελληνική κοινωνία. Είναι χρέος μας λοιπόν να πετύχουμε, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και διαρκή διαβούλευση με την Πολιτεία, την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων, που συσσωρεύονται εσχάτως καθώς και την αποφυγή επικίνδυνων πειραματισμών.

Η Πολιτεία οφείλει να λύσει άμεσα τρία συγκεκριμένα προβλήματα και ο ΣΦΕΕ, με τη συλλογική πείρα και την τεχνογνωσία των μελών του μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό. Τα προβλήματα αυτά είναι, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας, που παραμένει ως η μεγαλύτερη εκκρεμότητα, τα συσσωρευμένα χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που αγγίζουν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΣΦΕΕ**

HELLENIC  
ASSOCIATION OF  
PHARMACEUTICAL  
COMPANIES

Στοιχεία επικοινωνίας Σ.Φ.Ε.Ε.: Τηλ: 210 6891101, Fax: 210 6891060, e-mail: sfee@sfee.gr

[www.sfee.gr](http://www.sfee.gr)