

# «Η ολοκλήρωση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού θεμέλιος λίθος για στέρεο μέλλον στο σύστημα υγείας»

Επισημάνσεις του Διονύση Φιλιώτη, προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

**Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των συστήματος υγείας, η σπουδαιότητα της επώνυμης συνταγογράφησης καθώς και η προώθηση της έρευνας είναι τα κύρια σημεία που προτείνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).**

**Ο πρόεδρος των Συνδέσμου Διον. Φιλιώτης, μιλώντας στη «Ν» επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική εξέλιξη σε όλες τις όψεις της φαρμακευτικής πολιτικής, αλήτια και γενικότερα στο χώρο της υγείας.**

Σημείωσε ότι στόχος του Συνδέσμου είναι η κατοχύρωση της άμεσης πρόσβασης σε όλα τα επώνυμα και ποιοτικά φάρμακα με τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήματος υγείας και ενός αποτελεσματικού δικτύου διανομής και πρόσθεσε ότι η άμεση πρόσβαση, είναι σήμερα μια πραγματικότητα, την οποία πρέπει να περιφρουρόσουμε.

Υπογραμμίζοντας πως ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος έχει ξεκινήσει, ο κ. Φιλιώτης πρότεινε ταχύτερα βήματα, ώστε να αλλάξει το τοπίο στο σύστημα υγείας, με πλήρη αντιμετώπιση της σπατάλης και αποτελεσματική διοίκηση. Εξήγησε ότι έτοι ο πόροι θα αξιοποιούνται ορθολογικά, με αποτέλεσμα το σύστημα να διαπρέπει την ικανότητά του για κάλυψη του κόστους όλων των νέων θεραπειών, για όλους τους ασθενείς.

Συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «Έλεγχόμενη πρόσβαση» στα φάρμακα ισοδυναμεί με υπό όρους θεραπεία των ασθενών. Η άμεση πρόσβαση - με την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού - σε όλα τα επώνυμα, ποιοτικά φάρμακα είναι πιθανά επιβεβλημένη.

## Αύξηση φαρμακευτικής δαπάνης

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η ύπαρξη λίστας παλαιότερα, δεν περιόρισε, αντίθετα συνέβαλε στην εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης - κάτι που έχει αποδειχθεί με έγκυρες έρευνες. Πρόσθεσε ότι οι απαγορεύσεις, οι στρεβλώσεις και οι αφοριαμοί έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα, ειδικά



Διονύσης Φιλιώτης

στο χώρο της οικονομίας. Επιπλέον, το «πάγωμα τιμών» οδήγησε τα παλαιά, φθινό και καταξιωμένα φάρμακα να αποουρθούν, καθώς κατέστησαν ζημιογόνα, και αντικαταστάθηκαν με άλλα ακριβότερα. Η κατάργηση της λιστας σε συνδυασμό με την έκδοση νέων δελτίων τημών ανά 90 μέρες ουμβάλλει καθοριστικά στη σωστή και ορατή λειτουργία της αγοράς, στη διατήρηση στην αγορά παλαιών, καταξιωμένων και φτηνών φαρμάκων και στην μη αντικατάστασή τους από άλλα ακριβότερα.

Μιλώντας για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης ο κ. Φιλιώτης την απέδωσε αφενός στην κυκλοφορία νέων και επαναστατικών φαρμάκων και θεραπειών και αφετέρου στη σπατάλη του συστήματος υγείας. Για την πρώτη περίπτωση, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ υπογράμμισε ότι τα νέα και νότιμα φάρμακα αντιπροσωπεύουν επένδυση στη δημόσια υγεία με πολλαπλάσια οικονομική απόδοση, αφού ουμβάλλουν στην αύξηση των υγιών και παραγωγικών ετών, στην αύξηση του μέσου όρου ζωής.

## Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

Σε διάταξη τη σπατάλη του συστήματος, είπε ότι οφείλεται στις ανοικτές και αφύλακτες πόρτες του συστήματος, δηλαδή στην έλλειψη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Και επέμεινε ότι η ολοκλήρωση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού αποτελεί τον θεμέλιο λίθο επάνω στον οποίο μπορεί να κτιστεί ένα ελπιδοφόρο και στέρεο μέλλον για το σύστημα υγείας.

Οσον αφορά την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακευτικής βιομηχανίας, ο πρόεδρος



του ΣΦΕΕ, μίλησε για ενίσχυση της έρευνας, σημειώνοντας πως είναι απαραίτητη μία νέα πολιτική κινήτρων, ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και τολμηρό αναπτυξιακό σχέδιο. Είπε χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει οπωδήποτε να γίνει αναδιοργάνωση των κριτηρίων χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ώστε να ανταποκρίνονται στη δυναμική και ιδιαιτερότητα των επιστημών υγείας σήμερα. Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε έναν κοινό διάλογο ανάμεσα στους κρατικούς φορείς, στον ΣΦΕΕ και την επιστημονική κοινότητα, ώστε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο και μακροπρόθεμο Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης».

Κλειδί για την ανάπτυξη της έρευνας είναι η πλήρης εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διεξαγωγή των κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων. Η εναρμόνιση αυτή θέτει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, αλλά παράλληλα δημιουργεί και την αυστηρή υποχρέωση εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων μερών για την τήρηση όλων των διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή».

## Ασφάλεια φαρμάκων

Μεταφέροντας τον προβληματισμό των διεθνών οίκων σχετικά με τα πλαστά φάρμακα είπε ότι με την τανιά γνωστότητας και το barcode, στην Ελλάδα, είμαστε πλήρως

«Τα νέα καινοτόμα φάρμακα αντιπροσωπεύουν επένδυση στη δημόσια υγεία με πολλαπλάσια οικονομική απόδοση, αφού συμβάλλουν στην αύξηση των υγιών και παραγωγικών ετών, στην αύξηση του μέσου δρού ζωής.»

προστατευμένοι. «Η επώνυμη συνταγογράφηση με αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού αποτελεί ισχυρότατη εγγύηση ποιότητος. Τα επώνυμα φάρμακα είναι απολύτως αξιόπιστα και επιλέγονται από τον ιατρό, ο οποίος ως πρώτο κριτήριο έχει την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Έτσι, οι πιθανότητες να κυκλοφορίσουν στην αγορά και πολύ περισσότερο να συνταγογραφθούν φάρμακα αμφιβόλου ποιότητος κυριαλεκτικώς μπορείζονται. Επειδήμανε ότι τα περισσότερα προβλήματα κυκλοφορίας πλαστών φαρμάκων παρατηρούνται σε χώρες όπου επιτρέπεται η συνταγογράφηση φαρμάκων με την ονομασία δραστικής ουσίας. Η απομάκρυνση από την επώνυμη συνταγογράφηση πριν απ' όλα πλήττει την αξιοπιστία του ουσιότητας φαρμακευτικής περιθαλψής δημιουργώντας «ανοικτές πύλες» από τις οποίες περνούν άνομα και εν πολλοῖς ανεξέλεγκτα διεθνή συμφέροντα για να δηλητηριάσουν τα δημόσια υγεία.

Αερογελασία

Αναφερόμενος στην πρόσφατη δημοσιο-  
ποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Συν-  
δέσμου, ο κ. Φιλιάτης σημειώσε πώς οι  
φαρμακευτικές εταιρίες διακατέχονται α-  
πό υπευθυνότητα και σοβαρότητα και πρό-  
σθετος ότι η σωστή, αποτελεσματική και επι-  
τυχημένη προώθηση φαρμάκου, εξασφα-  
λίζει στον θεράποντα ιατρό άρπια εννημέρω-  
σης και πλήρη γνώση γύρω από το φάρμα-  
κο αυτό. Πρόσθετος ότι ο νόμος ορίζει την  
υποχρέωση των εταιρειών να ενημερώ-  
νουν τους επαγγελματίες υγείας για τα νέα  
φάρμακα, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο ο-  
ποιο μπορεί να γίνεται η ενημέρωση αυτή,  
καθώς ότι το φάρμακο είναι δημόσιο αγα-  
θό. Τόνισε όμως ότι το ίδιο αγαθό εμπεριέ-  
χει στον πυρήνα του την αξία της εμπιστο-  
σύνης και υπογράμμισε ότι η τήρηση των  
κανόνων δεοντολογίας διαμορφώνει τον α-  
παραίτητο συνεκτικό ιστό που ενώνει σε  
μια σχέση εμπιστοσύνης τους πολίτες με δ-  
λούς τους επαγγελματίες του τομέα υγείας.  
Συμπλήρωσε ακόμη, ότι η Δεοντολογία και  
οι ιθικά ορθές επιλογές δεν δεσμεύουν μό-  
νο το χώρο των επαγγελματιών υγείας ή  
των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αλλά ε-  
πιπλέον θα πρέπει να χαρακτηρίζουν και  
την κοινωνία δράση... ΕΣΠΔ: 26669101

АНА ПАПАЛОМАРКАКИ