

**Χαιρετισμός**  
**κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη,**  
**Προέδρου ΣΦΕΕ**

**στο 7<sup>ο</sup> Συνέδριο Healthworld**

Δευτέρα 14 Απριλίου 2008  
Ξενοδοχείο Ledra Marriott

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές του 7<sup>ου</sup> συνεδρίου του Healthworld για την τιμητική πρόσκληση. Είναι χωρίς αμφιβολία ένας θεσμός που προωθεί την έκφραση σοβαρών, συγχρόνων και ολοκληρωμένων επιστημονικών απόψεων.

Κυρίες και κύριοι,

**Ελάχιστοι θα διαφωνούσαν στην εκτίμηση ότι ο χώρος της υγείας είναι πραγματικά ο πιο ευαίσθητος τομέας της οικονομίας.** Από το επίπεδο της δημοσίας υγείας εξαρτάται απόλυτα η ανάπτυξη της οικονομίας. Και παράλληλα η οικονομική ανάπτυξη διασφαλίζει ότι η κοινωνία θα διακρίνεται από το μέγιστο επίπεδο υγείας που μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη. Ο χώρος της υγείας είναι λοιπόν

έναν κλάδο της οικονομίας με ισχυρή ηθική διάσταση, έναν κλάδο της οικονομίας που βρίσκεται στην καρδιά τόσο της οικονομικής ανάπτυξης, όσο και της κοινωνικής προόδου και ευημερίας.

**Φοβάμαι, όμως, ότι αυτή η μεγίστη σημασία για την πρόοδο της κοινωνίας που έχει ο κλάδος της υγείας δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή απ' όλους. Θα μπορούσα να πω πολλά και να συζητήσουμε επί μακρόν, αλλά θα περιοριστώ σε μία αρχική διαπίστωση. Στην διαπίστωση ότι το ελληνικό σύστημα, σαν τον Ιανό\*, έχει δύο πρόσωπα: Δύο πρόσωπα αντίθετα, ένα ισχυρό θετικό και ένα ισχυρό αρνητικό χαρακτηριστικό. Θα ήμουν ευτυχής αν η πολιτική τάξη στο σύνολό της είχε κατανοήσει πλήρως και το ένα και το**

*\*Janus bifrons*

**άλλο και προσπαθούσε το καλό μεν να το διατηρήσει και να το περιφρουρήσει και το άλλο να το αλλάξει και να το διορθώσει.**

**Όμως, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολλές αποφάσεις καθυστερούν, απόψεις εκφράζονται χωρίς πολλή σκέψη και εν πολλοίς, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, αρκετά πράγματα αφήνονται στην τύχη.**

Τι εννοώ: Το θετικό πρόσωπο, το ισχυρό χαρακτηριστικό είναι το σύστημα εκείνο το οποίο επιβάλλει την συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία και τον καθορισμό της τιμής όλων των φαρμάκων από το κράτος – και αναφέρομαι και στον καθορισμό της τιμής των αντιγράφων στο 80% της τιμής των πρωτοτύπων. **Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε πλήρως την ποιότητα των**

**φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.** Αυτό το σύστημα σε συνδυασμό με την ταινία γνησιότητας και τους ελέγχους του ΕΟΦ έχει οδηγήσει τη χώρα μας στην κορυφή της λίστας με τις πλέον ασφαλείς χώρες σε ό,τι αφορά το φάρμακο.

Με απλά λόγια, δεν μπορούν να «περάσουν» πλαστά φάρμακα μέσα στη νόμιμη αλυσίδα διανομής της χώρας μας. **Πρώτον, διότι συνταγογραφεί ο θεράπων ιατρός με βάση την εμπορική ονομασία. Και δεύτερον, διότι η τιμολόγηση των αντιγράφων στο 80% της τιμής των πρωτοτύπων αποτρέπει από έναν οξύ ανταγωνισμό τιμών εις βάρος της ποιότητας.** Αποτρέπει δηλαδή το φαινόμενο ενός κατακλυσμού της αγοράς από αμφιβόλου ποιότητας φάρμακα προερχόμενα από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους.

**Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η συνταγογράφηση με την εμπορική και όχι με την χημική ονομασία και η ενδεδειγμένη τιμολόγηση των αντιγράφων είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού.** Όταν δεν αποδεχόμαστε την πιθανότητα να αγοράσουμε ούτε καν φιστίκια αμφιβόλου ποιότητας, δεν είναι δυνατόν ποτέ να δεχθούμε να χαλαρώσουμε έστω και στο ελάχιστο τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και τις προβλέψεις ασφαλείας που χαρακτηρίζουν και επικρατούν στην ελληνική αγορά.

Πολλώ δε μάλλον όταν εκτός από το μέγιστο πλήγμα στην ποιότητα θα έχουμε δύο ακόμα σοβαρές και κρίσιμες παρενέργειες: **Πρώτον**, τη δραματική μείωση της ελληνικής παραγωγής, αφού τα αντίγραφα θα έρχονται

από χώρες χαμηλού κόστους και **δεύτερον** την κάθετη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Το **πρώτο** είναι κατανοητό και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξήγηση. Η ελληνική παραγωγή θα υποκατασταθεί από την ξένη, ή θα μεταναστεύσει και θα γίνει «ξένη». Το **δεύτερο** είναι αναμενόμενο. **Ο θεράπων ιατρός, μέσα σε ένα ομιχλώδες τοπίο, θα επιλέξει την σίγουρη λύση και η λύση αυτή θα είναι η συνταγογράφηση νεότερων και ακριβότερων πρωτοτύπων χωρίς αντίγραφα.** Η φαρμακευτική δαπάνη θα εκτοξευτεί, αλλά θα είναι το τίμημα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του φαρμάκου, για την θωράκιση της υγείας του ασθενούς. Θα είναι το βαρύ τίμημα για την αποκατάσταση μιας ατυχούς και λανθασμένης επιλογής.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν είναι το σύστημα συνταγογράφησης και τιμολόγησης το πρόβλημα του συστήματος υγείας. Αντίθετα, εκείνο που είναι πρόβλημα, το αρνητικό χαρακτηριστικό, το **άλλο πρόσωπο του Ιανού** είναι η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά την έλλειψη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και μηχανοργάνωσης του συστήματος υγείας.

**Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε μεγάλη σπατάλη, σε μια ασυγχώρητη διαρροή πόρων η οποία καταλήγει στις τσέπες επιτηδίων.** Μεγάλη εξοικονόμηση πόρων μπορεί να γίνει δια μέσω της μηχανοργάνωσης, η οποία προσφέρει και τον μοναδικό τρόπο για τον έλεγχο της συνταγογραφίας.



**Δυστυχώς, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας δεν προχωρά με τον ρυθμό που θα έπρεπε με αποτέλεσμα την σπατάλη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση.**

**Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα υγείας το οποίο προσφέρει υψηλή ποιότητα και ασφάλεια, αλλά κοστίζει πολύ καθότι διοικείται με εργαλεία απηρχαιωμένα.**

Οπότε, υπάρχει μπροστά μας μία και μοναδική επιλογή:

- Να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που εγγυώνται την διασφάλιση της ποιότητας.
- Να μην προχωρήσουμε σε επιλογές που θα οδηγήσουν στην πτώση της ποιότητας ταυτόχρονα με την ακόμα μεγαλύτερη

εκτόξευση του κόστους, ως τίμημα για την προστασία από την κακή ποιότητα και σύγχρονη σοβαρή ζημιά για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

- Και να επιταχύνουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα τις διαδικασίες για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Να πετύχουμε έτσι οικονομίες κλίμακος και μια ορθή διαχείριση, που με τη σειρά της θα διασφαλίσει την δυνατότητα του συστήματος να συνεχίσει να παρέχει **άμεση πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στα θαυματουργά αγαθά που προέρχονται από την διαρκή φαρμακευτική επανάσταση, η οποία λαμβάνει χώρα αυτή την εποχή.**

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει με σαφήνεια και με τεκμηριωμένα στοιχεία τις παραπάνω θέσεις. Είναι βασική αρχή μας ότι η συνεργασία, ο διάλογος, η διαβούλευση μεταξύ του κράτους και των εκπροσώπων του κλάδου μπορεί να οδηγήσει ταχύτερα στη λύση των προβλημάτων και στην επίτευξη στέρεας προόδου. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και είμαστε σίγουροι ότι το αύριο για τον Έλληνα πολίτη θα είναι καλύτερο από το σήμερα.

Σας ευχαριστώ.

**[www.sfee.gr](http://www.sfee.gr)**