

Ένα ρεαλιστικό όραμα για την φαρμακευτική αγορά

Του Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη

**Πρόεδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος**

Η διαμόρφωση και διατήρηση μιας σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς είναι η πιο κρίσιμη προϋπόθεση για να απολαμβάνουν οι πολίτες εγκαίρως και πλήρως το σύνολο των αγαθών της «φαρμακευτικής επανάστασης», που λαμβάνει χώρα στις μέρες μας. Στην Ελλάδα η φαρμακευτική αγορά είναι καλά οργανωμένη, ωστόσο οι διεθνείς εξελίξεις επιβάλλουν σήμερα τον εκσυγχρονισμό της. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΦΕΕ έχει σαφείς προτάσεις, οι οποίες δεν αποκλίνουν, αλλά αντίθετα συγκλίνουν και ταυτίζονται με τα συμφέροντα του κράτους, των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου.

Καταρχάς, υποστηρίζουμε την **άμεση πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα και ιδιαίτερα στα νέα**. Η κατάργηση της λίστας «θεράπευσε» μια σειρά από στρεβλώσεις, που η εισαγωγή της είχε δημιουργήσει στην αγορά. Ο γιατρός μπορεί τώρα να συνταγογραφεί χωρίς «γραφειοκρατικούς περιορισμούς» και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς και μόνον. Είναι επίσης γεγονός ότι η κατάργηση της λίστας σε συνδυασμό με την

κατάργηση της θεώρησης των συνταγών κάτω των 100€ αύξησε την συμμόρφωση των ασθενών στις συνιστώμενες από τους γιατρούς θεραπείες συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Για να υπάρξει, όμως, ένα ακόμα πιο ουσιαστικό όφελος από την κατάργηση της λίστας θα πρέπει το θετικό αυτό βήμα να συνοδεύεται από την έγκαιρη έκδοση του Δελτίου Τιμών. Η έγκαιρη και σε τακτά χρονικά διαστήματα έκδοση του Δελτίου Τιμών διασφαλίζει την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα καθώς δρα ανασχετικά στην επανεξαγωγή των εισαγόμενων φαρμάκων. Οι λογικές αυξήσεις στις τιμές αμβλύνουν τα κίνητρα, που ωθούν προς την επανεξαγωγή των φαρμάκων σε αγορές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Επιπλέον, η έγκαιρη έκδοση νέου Δελτίου Τιμών αποτρέπει την αντικατάσταση φτηνών φαρμάκων με άλλα ακριβότερα συμβάλλοντας έτσι στην συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Ταυτόχρονα επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία στην ελληνική αγορά των νέων και εξελιγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων. **Με άλλα λόγια, η έγκαιρη και συνεπής έκδοση του Δελτίου Τιμών προάγει την δημόσια υγεία, αλλά και συμβάλλει σημαντικά στην συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ.**

Γενικότερα, η σωστή τιμολογιακή πολιτική είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων. Για να ανακάμψει η εγχώρια παραγωγή απαιτούνται κίνητρα για επενδύσεις, και προπαντός

ορατές ενδείξεις των προθέσεων της Κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος και τήρηση των διατάξεων και των προθεσμιών.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μία απαραίτητη επισήμανση. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες αδιαφορούν για τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στα ασφαλιστικά ταμεία και ενδιαφέρονται μόνον για την μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Ουδέν ανακριβέστερον! Οι φαρμακευτικές εταιρίες ενδιαφέρονται ώστε να υπάρχουν υγιή και οικονομικώς εύρωστα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου αυτά να μπορούν να προσφέρουν στους ασφαλισμένους τους τις αρτιότερες θεραπείες και τα πιο αποτελεσματικά νέα φάρμακα, που διαρκώς ανακαλύπτονται. **Ο φαρμακευτικός κλάδος βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D).** Γι' αυτό και οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν χρειάζονται «ειδική μεταχείριση» από τα κράτη για να εμφανίζουν κέρδη. Προσβλέπουν και στηρίζονται στις αποδόσεις των επενδύσεών τους σε νέες και επαναστατικές θεραπείες. Οι ασφαλισμένοι επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπείες, ωστόσο η άμεση πρόσβαση εξαρτάται από την οργάνωση της φαρμακευτικής αγοράς. Κατά συνέπεια, το συμφέρον των ασφαλισμένων ταυτίζεται με το συμφέρον των φαρμακευτικών εταιριών και δεν είναι παρά η διαμόρφωση και διατήρηση μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και διαφανούς φαρμακευτικής αγοράς.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται ευνόητο ότι η **σωστή οικονομική διαχείριση Ταμείων και Νοσοκομείων** συμβάλλει καθοριστικά στην διαμόρφωση μιας σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς. Ο πλήρης τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η μηχανοργάνωση σε συνδυασμό με την κατάργηση του βιβλιαρίου υγείας και την καθιέρωση της «ηλεκτρονικής κάρτας υγείας», μειώνει αισθητά το κόστος διαχείρισης, **περιορίζει** σπατάλη και εξοικονομεί πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Το νέο bar code (ταινία γνησιότητας) στα φάρμακα είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα. Η γήρανση του πληθυσμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., αλλά και αλλού αυξάνει ήδη και θα συνεχίσει να αυξάνει τα επόμενα χρόνια τις φαρμακευτικές δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές, όσο μεγάλες κι αν είναι έχουν αξία ανεκτίμητη αφού διασφαλίζουν περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. **Το όφελος για τον άνθρωπο και την κοινωνία από την πρόοδο της φαρμακευτικής επιστήμης είναι πολλαπλάσιο από το κόστος των νέων θεραπειών.** Ωστόσο, ακριβώς αυτή η αναπόφευκτη αύξηση των δαπανών στα συστήματα υγείας καθιστούν ως αδήριτη αναγκαιότητα τον περιορισμό σπατάλης. Οι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται στο έπακρο για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Deleted: πατάσει

Αυτό σημαίνει πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος, ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς, ηλεκτρονικό έλεγχο του νέου barcode, συστηματικό έλεγχο της αγοράς από τις αρμόδιες εντεταλμένες αρχές.

Πιστεύουμε ακόμα ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα των φαρμάκων. Μόνο το επώνυμο φάρμακο - «ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΟΜΟΙΟ» (Αντίγραφο – ΕΠ.Ο.ΟΜ.) - προσφέρει εγγυήσεις ποιότητας – και όχι η συνταγογράφηση με την ονομασία της δραστικής ουσίας. Η δεύτερη επιλογή, καθώς συνοδεύεται από αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την ποιότητα, είτε θα οδηγήσει σε μια συνολική υποβάθμιση στην παρεχόμενη περίθαλψη, είτε – το πιθανότερο! – θα στρέψει τους ιατρούς στην συνταγογράφηση νεότερων εγγυημένης ποιότητας πρωτότυπων φαρμάκων τα οποία είναι κατά κανόνα ακριβότερα. Συνεπώς, η συνταγογράφηση με ονομασία δραστικής ουσίας θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή στην περαιτέρω αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Ο ΣΦΕΕ αποδίδει επιπλέον έντονη έμφαση στην απρόσκοπτη λειτουργία του πολύ καλού, πυκνού και αποτελεσματικού **Δικτύου Διανομής**, που διαθέτει η χώρα μας. Τέλος, προτεραιότητα αποτελεί η **σωστή και επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας, μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.**

Οι παραπάνω θέσεις και προτάσεις συγκροτούν το ρεαλιστικό όραμα του ΣΦΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς. Έχουμε την δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ελληνική φαρμακευτική αγορά σε ένα πρότυπο ευρωπαϊκό σύστημα. Πιστεύουμε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την επίτευξη μιας ευρύτερης συναίνεσης σε ό,τι αφορά ορισμένες απλές αρχές για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία

της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς. Αν αυτή η συναίνεση καταστεί εφικτή το όφελος για τους πολίτες και για την χώρα θα είναι πραγματικά ανεκτίμητο.