

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και όλους όσους εργάστηκαν για την άρτια οργάνωση του συνεδρίου του ΠΕΦΝΙ. Πρόκειται πραγματικά για ένα συνέδριο στο οποίο θα παρουσιαστούν μια σειρά από αξιόλογες τοποθετήσεις για σημαντικά θέματα, που αφορούν το φάρμακο, τον ρόλο του φαρμακοποιού εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αλλά και την πολιτική υγείας εν γένει.

Και βέβαια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για την ευκαιρία που μου προσφέρετε ώστε να εκθέσω τις απόψεις του **Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος** για ορισμένα θέματα, που όλοι μας θεωρούμε ιδιαίτερα ευαίσθητα και κρίσιμα. *Θέματα κρίσιμα και ευαίσθητα τόσο σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας στη χώρα μας, όσο και σε ό,τι αφορά την προάσπιση, την ολόπλευρη θωράκιση και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.*

Κυρίες και κύριοι,

Πριν περάσω σε θέματα, που αφορούν γενικότερα τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας, θα ήθελα αρχικά να εξάρω την σπάνια κοινωνική προσφορά του φαρμακοποιού – και ιδιαίτερα του φαρμακοποιού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων – καθώς και τον σημαντικό ρόλο τον οποίο κατέχει στο **κέντρο της προσπάθειας** για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων μας, για την καταπολέμηση των ασθενειών, για την ίαση, για την περιφρούρηση του αγαθού της υγείας εξ' ονόματος ολόκληρης της κοινωνίας. Η τεράστια και πραγματικά ασύλληπτη πρόοδος της φαρμακολογίας των τελευταίων δεκαετιών και ιδιαίτερος των τελευταίων δέκα-δεκαπέντε ετών έχει οπλίσει την ανθρωπότητα με φάρμακα που επιτελούν θαύματα. **Η γνώση, η ευαισθησία, η ετοιμότητα, η υπευθυνότητα, η εργατικότητα και η εντιμότητα του σύγχρονου Έλληνα φαρμακοποιού συμβάλλουν καθοριστικά σε όσα έχει πετύχει η χώρα μας στον τομέα της υγείας.** Γιατί, παρά τα προβλήματα, τις ελλείψεις

και τις καθυστερήσεις, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στις πρώτες δεκαπέντε θέσεις στην κατάταξη του **Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας** σε ό,τι αφορά το επίπεδο της δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η θέση κατακτήθηκε και διατηρείται μετά από σκληρή και πολυετή δουλειά των χιλιάδων εργαζομένων στο πεδίο της υγείας – και ασφαλώς σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας ανήκει στους φαρμακοποιούς. Ο φαρμακοποιός που ασκεί το λειτούργημά του εντός νοσηλευτικού ιδρύματος φέρει επάνω του ένα ιδιαίτερο βάρος ευθύνης καθώς πρέπει ολόκληρο το 24-ωρο να μπορεί να απαντά με ταχύτητα και αξιοπιστία στην διαρκή ανάγκη για κάθε λογής φάρμακα. Ο φαρμακοποιός που ασκεί το λειτούργημά του εντός νοσηλευτικού ιδρύματος – λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που η ίδια φύση του λειτουργήματος και ο χώρος επιβάλλει – πρέπει να επιτελεί – και επιτελεί! – με επιτυχία μια διαρκή διαχείριση κρίσεως. Και μιλώ φυσικά για την διαχείριση της κρίσης εκείνης που προκαλείται από τον κλονισμό της υγείας εκατοντάδων ασθενών, ο οποίος πρέπει κάθε μέρα να αντιμετωπίζεται άμεσα, εύστοχα και

απολύτως αποτελεσματικά. *Ο φαρμακοποιός δεν δίνει απλώς ένα φάρμακο. Δίνει υγεία, προσφέρει ζωή, δίνει περιεχόμενο στην έννοια της ανθρωπιάς.*

Κυρίες και κύριοι,

Όπως ανέφερα νωρίτερα, αλλά και όπως πάντοτε και παγίως υποστηρίζω, η ελληνική φαρμακευτική αγορά είναι καλά οργανωμένη. Έχει έρθει, όμως, η ώρα για τον εκσυγχρονισμό της. ***Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς εντοπίζεται στην χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος υγείας καθώς και στην διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων.***

Η αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας έρχεται πολύ συχνά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Ο ρυθμός αύξησης θεωρείται από πολλούς μεγάλος και αδικαιολόγητος. Ωστόσο, δεν γίνεται αρκετή δημόσια συζήτηση γύρω από τις πραγματικές αιτίες που συντηρούν την αύξηση των συνολικών

δαπανών υγείας. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς και μάλιστα με υψηλούς ρυθμούς. **Και μόνο με έναν πίνακα με τις δαπάνες υγείας για το κάθε κράτος και τίποτα περισσότερο μπορούμε σαφέστατα και άμεσα να καταλάβουμε ποια κράτη είναι τα πιο ανεπτυγμένα οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά και ποια βρίσκονται δυστυχώς σε κατάσταση υπανάπτυξης.** Γιατί είναι γεγονός ότι η αύξηση των δαπανών υγείας αποτελεί έναν από τους πυλώνες μιας κοινωνίας ανάπτυξης, δημιουργίας και ευημερίας.

Δεν είναι μόνο ότι τα πλούσια κράτη κατευθύνουν κεφάλαια στην υγεία επειδή ακριβώς είναι πλούσια. Είναι επίσης ότι κανένα κράτος με χαμηλό επίπεδο δημόσιας υγείας δεν μπορεί να είναι πλούσιο. Πρόκειται για έναν ενάρετο κύκλο. Η θωράκιση της δημόσιας υγείας είναι προϋπόθεση της συλλογικής προσπάθειας για μια εύρωστη οικονομία και με τη σειρά της η εύρωστη οικονομία δημιουργεί κεφάλαια τα οποία στηρίζουν την διαρκή βελτίωση των δεικτών

υγείας του πληθυσμού. Κατά συνέπεια οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία είναι επενδύσεις με πολλαπλή απόδοση, τόσο στο πεδίο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, που είναι φυσικά κάτι ανεκτίμητο με οικονομικούς όρους, όσο και στο πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης.

Όσο η ανθρωπότητα θα προοδεύει στον αγώνα για την καταπολέμηση της ασθένειας, όσο θα αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, όσο θα αυξάνονται τα χρόνια στα οποία οι άνθρωποι θα ζουν ζωές δημιουργικές, τόσο θα αυξάνουν οι δαπάνες υγείας, αλλά και τόσο – και ακόμα περισσότερο – θα βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση για το σύνολο της κοινωνίας. Αυτή ασφαλώς είναι η θετική όψη της αύξησης των δαπανών υγείας. Γιατί, ασφαλώς, είναι γεγονός ότι η αύξηση αυτή οφείλεται και σε άλλες αιτίες, αιτίες αρνητικές, σε εκκρεμότητες, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα.

Κυρίες και κύριοι,

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από τα παραπάνω η αύξηση των δαπανών υγείας από έτος σε έτος δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με το ποσό της σπατάλης και σίγουρα δεν ταυτίζεται με οποιαδήποτε διασπάθιση χρημάτων. Κάθε αντίθετος ισχυρισμός τοποθετείται είτε στο πεδίο της άγνοιας του χώρου της υγείας, είτε στο πεδίο του λαϊκισμού, που αναπτύσσεται για ίδιον όφελος. **Ωστόσο, ένα μέρος της αύξησης των δαπανών υγείας – και μάλιστα ένα μέρος διόλου ευκαταφρόνητο – είναι σίγουρο ότι αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς την σπατάλη που πρέπει να καταπολεμήσουμε.** Πρόκειται για την σπατάλη η οποία οφείλεται στην έλλειψη μηχανογραφήσεως, στην απουσία τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και αναλόγου εξειδικευμένης στελεχώσεως και συνεχούς εκπαίδευσέως του προσωπικού και κατ' επέκταση στην αδυναμία αποτελεσματικής διαχειρίσεως του συστήματος και την συνακόλουθη ανυπαρξία ουσιαστικού και αξιόπιστου ελέγχου. **Σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές εκτιμήσεις η σπατάλη αυτή φαίνεται να αγγίζει ακόμα και το 20% των**

συνολικών δαπανών υγείας. Πρόκειται για ένα μέγεθος απαράδεκτα υψηλό. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αν αυτό το 20% δεν ήταν σπατάλη, αλλά υγιής επένδυση στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, τότε η χώρα μας θα μπορούσε να είχε επιτύχει ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο δημόσιας υγείας, θα μπορούσε ίσως να συναγωνιστεί ακόμα και τις κορυφαίες στον τομέα αυτό, σκανδιναβικές χώρες. Γι' αυτό και είναι αδήριτη αναγκαιότητα να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την εισαγωγή της μηχανογραφήσεως στη λειτουργία όλων των Ταμείων και των Νοσοκομείων της χώρας. Γι' αυτό και ο ΣΦΕΕ έχει υποστηρίξει απερίφραστα και κατ' επανάληψη ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός τους συστήματος υγείας αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα.

Προσφάτως, έπειτα από μήνες προετοιμασίας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της για την δημιουργία κεντρικού φορέα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ), η Απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε όλους τους πολίτες της χώρας και η μηχανοργάνωση όλης της φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Πρόκειται ουσιαστικά για την αναγγελία ίσως του μεγαλύτερου έργου πνοής για το μέλλον της χώρας και ασφαλώς ο Σύνδεσμός μας χαιρέτησε αυτήν την απόφαση από την πρώτη στιγμή. Περιμένουμε, βεβαίως, ώστε να δούμε το μεγάλο, σύνθετο και ιδιαίτερα δύσκολο αυτό έργο να υλοποιείται.

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας θα οδηγήσει πολλά άλλα προβλήματα πολύ πιο κοντά στη λύση τους:

- Θα συμβάλλει στην οικονομική εξυγίανση ταμείων και νοσοκομείων έτσι ώστε όχι μόνο οι πόροι για την υγεία να διατίθενται με μεγαλύτερη διαφάνεια και με περισσότερα απτά αποτελέσματα, αλλά επίσης ***να μειωθεί αισθητά η πίεση που κρατά τις αμοιβές των επαγγελματιών υγείας σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.***
- Παράλληλα, η οικονομική εξυγίανση ταμείων και νοσοκομείων θα πολλαπλασιάσει την οικονομική δυνατότητα του συστήματος να διασφαλίζει την ***άμεση πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε όλα τα φάρμακα και ιδιαίτερα στα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπείες.***

- Με τη σειρά της η άμεση πρόσβαση σε όλες τις θεραπείες και ιδιαίτερα στις νέες θα συμβάλει ουσιαστικά στην **προαγωγή της δημόσιας υγείας και κατ' επέκταση στην διασφάλιση μιας πορείας προόδου και ευημερίας για την ελληνική κοινωνία – διότι όπως είπαμε η θωράκιση της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με ευημερία και συνοχή.**

Συνεπώς, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος εκφράζει το κοινό συμφέρον τόσο του κράτους και των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, όσο και των ασφαλισμένων και των φαρμακευτικών εταιριών. Υπάρχει κοινό συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας και της συντριπτικής πλειοψηφίας των παραγόντων του χώρου της υγείας. **Δεν μπορεί σε μία ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα να ανεχόμαστε ακόμα φαινόμενα απαράδεκτα.**

- ✓ *Δεν μπορεί να παρατηρείται ότι οι ασφαλισμένοι εμφανίζονται ως περισσότεροι από τον πληθυσμό.*
- ✓ *Δεν μπορεί ο αριθμός των αναπηρικών συντάξεων να είναι – σύμφωνα με εκτιμήσεις – ακόμα και διπλάσιος από τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία.*
- ✓ *Δεν μπορεί σε πάρα πολλούς νευραλγικούς τομείς μεγάλης οικονομικής σημασίας να χρησιμοποιείται ακόμη το καρμπόν.*
- ✓ *Δεν μπορεί σε πολλές περιπτώσεις τα νοσοκομεία να χρησιμοποιούνται ακόμη σαν γηροκομεία ή σαν κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας ή περίθαλψης.*
- ✓ *Και σε ό,τι αφορά τις προμήθειες δεν μπορεί να μην υπάρχει σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο καταγραφής, ελέγχου, συγκριτικών προτύπων κλπ.*

Ακριβώς γιατί όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να συνεχίσουν να είναι τμήμα του μέλλοντός μας, η πλήρης μηχανοργάνωση είναι η απόλυτη ανάγκη σήμερα. Βεβαίως, από όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνεται και πάλι ότι το επίπεδο της δημόσιας

υγείας στη χώρα μας είναι υψηλό, **όχι όμως λόγω της οργάνωσης του συστήματος**, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι στο ελληνικό σύστημα υγείας αφιερώνουν όλες τις δυνάμεις τους άριστα στελέχη, τα οποία – και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό – δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διατήρηση του σημερινού συστήματος λειτουργεί αντίθετα στα συμφέροντα όλων μας γι' αυτό και θα πρέπει να πάψουμε επιτέλους, στις αρχές του 21^{ου} αιώνα, να ζούμε ακόμα στην εποχή του καρμπόν, και η προσπάθεια αυτή να έχει την υποστήριξη όλων μας, όχι μόνο όσων έχουμε ενεργό ρόλο στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας.

Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω σε ό,τι αφορά αυτό το μείζον ζήτημα ότι πρέπει και στην Ελλάδα να επικρατήσει η διεθνής πρακτική σύμφωνα με την οποία το κράτος διαβουλεύεται με όλους τους φορείς, με όλους τους ενδιαφερόμενους και έτσι μπορεί και διαμορφώνει τις πλέον αποδεκτές λύσεις, πάντοτε σε συνθήκες ειλικρινούς διαλόγου και απόλυτης διαφάνειας. Όλοι όσοι εργαζόμαστε

στον τομέα της υγείας της Ελλάδας μπορούμε να καταθέσουμε θέσεις και προτάσεις, μπορούμε να μεταφέρουμε διεθνή τεχνογνωσία και μπορούμε έτσι να συμβάλλουμε καθοριστικά στην επιτάχυνση των αλλαγών που θέλουμε να γίνουν στο σύστημα υγείας.

Κυρίες και κύριοι,

Ένας άλλος βασικός παράγοντας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας είναι η **διασφάλιση της ποιότητας** των προσφερόμενων φαρμάκων και θεραπειών. Πιστεύω ότι ο ρόλος όλων μας είναι καθοριστικός για την θωράκιση της ποιότητας των προσφερόμενων φαρμάκων και θεραπειών – και ως εκ τούτου για την ενεργό περιφρούρηση της δημόσιας υγείας. ***Πώς όμως πετυχαίνουμε τις υψηλότερες εγγυήσεις ποιότητας;***

Είναι σαφές ότι εγγυήσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας προσφέρει μόνον το «ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΟΜΟΙΟ» (Αντίγραφο - ΕΠ.Ο.ΟΜ) φάρμακο το οποίο προέρχεται από αναγνωρισμένη

εταιρία και είναι σε ειδική συσκευασία ασφαλείας και συνταγογραφείται με το όνομά του από τον αρμόδιο γιατρό – τόσο εντός, όσο και εκτός των νοσοκομείων. ***Γνωρίζουμε όλοι ότι η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να διασφαλιστεί αν πάψουν να ισχύουν οι παραπάνω αρχές.*** Είναι γεγονός ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε μια επιστροφή στην *συνταγογράφηση με την ονομασία της δραστικής ουσίας* η οποία, όταν υιοθετήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '70, δημιούργησε μια σειρά από αξεπέραστα προβλήματα και άμεσα εγκαταλείφθηκε.

Μια ανάλογη επιλογή σήμερα, καθώς σίγουρα θα συνοδευόταν από ισχυρότατη και γενικευμένη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την ποιότητα θα οδηγούσε σε μια συνολική υποβάθμιση στην παρεχόμενη περίθαλψη λόγω κλονισμού της εμπιστοσύνης και των πολιτών και των επιστημόνων υγείας και συγχρόνως θα έστρεφε τους ιατρούς στην συνταγογράφηση νεοτέρων εγγυημένης ποιότητας πρωτοτύπων φαρμάκων τα οποία κατά κανόνα είναι ακριβότερα.

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,

Όπως γνωρίζετε είμαι φαρμακοποιός και προτιμώ πάντοτε να μιλώ ως φαρμακοποιός.

Γνωρίζω πολύ καλά τον αγώνα, την προσπάθεια, την ευθύνη που έχουμε – και ιδιαίτερα ο φαρμακοποιός που εργάζεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε και δίνουμε το δικό μας αγώνα για τον συνάνθρωπο και για την δημόσια υγεία, ασταμάτητα, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Μέσα σε αυτή την περίοδο η Ελλάδα έχει αλλάξει, οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί και βελτιωθεί και μάλιστα σε εντυπωσιακό βαθμό. Ωστόσο, ο κόσμος, η πρόοδος, η εξέλιξη προχωρά. Μπορούμε και πρέπει σήμερα να συμβάλλουμε ώστε να «θεραπεύσουμε» όλες τις δυσλειτουργίες και τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος, να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στις προσφερόμενες θεραπείες, να οικοδομήσουμε ένα «υγιές σύστημα», που θα εγγυάται την θωράκιση της δημόσιας υγείας και το ευοίωνο μέλλον της κοινωνίας μας. Είναι μια πρόκληση, που

αξίζει να την αναλάβουμε και να την φέρουμε εις πέρας.

Σας ευχαριστώ.