

Η κρίση δείχνει την ευκαιρία

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος εκφράζει ολοκληρωμένες θέσεις επί του ζητήματος των φαρμάκων

Βριοκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία και για τη χώρα. Δεν ωφελούν όμως οι διαπιστώσεις αλλά η ουστηματική και ψύχραιμη αναζήτηση νέων λύσεων, δραστηκών παρεμβάσεων μιας νέας στρατηγικής για την υπέρβαση της κρίσης. Ουδείς αμφιβάλλει ότι νευραλγικό τμήμα των δημοσίων δαπανών είναι οι δαπάνες υγείας και ουδείς διαφωνεί ότι οι παρεμβάσεις και οι ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο πεδίο αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ανεξαρτήτως οικονομικής κρίσης, εκφράζει σαφείς και ολοκληρωμένες θέσεις επί του ζητήματος. Εδώ και χρόνια ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας είναι η λυδία λίθος για την αντιμετώπιση των κάθε λογής παθογενειών, την πάταξη της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης, την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ασφαλώς την πρόνοια, έτσι ώστε το σύστημα υγείας στην Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να παρέχει και στο μέλλον υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Ο ΣΦΕΕ διαμορφώνει και υποστηρίζει θέσεις που εκφράζουν και προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της πολιτείας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων εις αυτάς. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις εργάζονται ουστηματικά και συμβάλλουν ουσιαστικά έτσι ώστε κανένα φάρμακο να μη λείπει από τους πολίτες. Αγωνιζόμαστε ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε φάρμακα επώνυμα – πρωτότυπα ή ομοειδώς όμοια – που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα. Εργαζόμαστε και επιτυγχάνουμε τα παραπάνω, διότι τις πράξεις και τις αποφάσεις μας διακρίνει αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος. Πρόκειται για μια ευθύνη και ένα καθήκον που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία σοβαρά εμπόδια για την επιχειρηματική ανάπτυξη, μοναδικά στη χώρα μας,

όπως είναι το γεγονός ότι τα φάρμακα έχουν τιμές που καθορίζονται από το κράτος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στις χαμηλότερες στην ευρωζώνη. Ένα ακόμη σοβαρότερο εμπόδιο είναι ότι, παρά τις χαμηλές τιμές, το κράτος «πληρώνει το λογαριασμό» μετά από χρόνια ουσωόρευσης χρεών στα νοσοκομεία, παρά τις τελευταίες προσπάθειες που έχουν γίνει για την αποπληρωμή τους. Και όλα αυτά όταν, συχνά, στο δημόσιο διάλογο οι συνολικές δαπάνες υγείας ταυτίζονται με τη δημόσια κρατική φαρμακευτική δαπάνη (ενώ οι πρώτες είναι πέντε φορές μεγαλύτερες της δεύτερης), ή η κρατική φαρμακευτική δαπάνη συγγέεται με τις συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις (όταν η δεύτερη είναι η διπλάσια της πρώτης).

Ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι η σημερινή δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση της οικονομίας δεν επιτρέπει πλέον να διατηρούνται προσχήματα ή να συνεχίζεται ένας διάλογος κωφών. Οφείλουμε να συμφωνήσουμε στα αιτιολογήματα και να εξαλείψουμε πρακτικές

και νοοτροπίες που κατέστησαν ως κάτι απόλυτα φυσικό και αποδεκτό τη σπατάλη, την κακοδιαχείριση και την απουσία λογοδοσίας. Το σύστημα υγείας νοσεί εξαιτίας της παντελούς έλλειψης ελέγχου, και αν έως σήμερα παραμένει όρθιο αυτό οφεί-

Οφείλουμε να εξαλείψουμε πρακτικές και νοοτροπίες που κατέστησαν ως κάτι απόλυτα φυσικό και αποδεκτό τη σπατάλη

λεται στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επαγγελματίες υγείας όλων των βαθμίδων, αλλά και στην αίσθηση καθήκοντος των συνεργατών του, όπως είναι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να το στηρίζουν παρότι είναι αναγκασμένες να λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες χαμηλών τιμών και υψηλών χρεών. Ούτε η συμπίεση τιμών θα ήταν απαραίτητη, ούτε τα χρέη θα ουσωοφείονταν σε τέτοιο βαθμό, εάν είχε παταχθεί διά παντός η σπατάλη και η κακοδιαχείριση η οποία, σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις, αγγίζει περίπου το 30% των συνολικών δαπανών υγείας. Πάντοτε λέγεται ότι οι κρίσεις μπορεί να αποδειχθούν ευκαιρίες. Έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία να εξοπλίσουμε το σύστημα υγείας με νέους μηχανισμούς και να εισάγουμε μια νέα νοοτροπία ελέγχου και λογοδοσίας, η οποία όχι μόνον συνδέεται με μια μεγάλη κλιμακωτή εξοικονόμηση πόρων, αλλά ταυτόχρονα «παράγει» νέα προστιθέμενη αξία, αφού ανταμείβει την ενουνοειδησία, ανορθώνει το ηθικό και ενισχύει τον αυτοσεβασμό. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουμε και προφανώς δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. ■



Διονύσιος Φιλιώτης: «Το σύστημα υγείας νοσεί εξαιτίας της παντελούς έλλειψης ελέγχου, και αν έως σήμερα παραμένει όρθιο αυτό οφείλεται και στην αίσθηση καθήκοντος των συνεργατών του, όπως είναι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις»

Ο Διονύσιος Φιλιώτης είναι πρόεδρος του ΣΦΕΕ