

# **Απλές Αλήθειες για τη Λίστα και τη φαρμακευτική δαπάνη**

*Του Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη  
Προέδρου ΣΦΕΕ*

*Τον τελευταίο καιρό προβάλλεται μια απολύτως λανθασμένη εκτίμηση σε ό,τι αφορά τη λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Γίνεται μια απόπειρα σύνδεσης της κατάργησής της με την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ταμείων. Ουδέν ανακριβέστερον! Η κατάργηση της λίστας, όχι μόνον δεν προκαλεί εξ' ορισμού αύξηση αλλά αντίθετα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης. Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή.*

*Η εμπειρία από την εφαρμογή της λίστας επιβεβαίωσε μια απλή αλήθεια: Οι διοικητικές παρεμβάσεις με τις οποίες αποκλείονται φάρμακα από τη συνταγογραφία προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά. Παλαιά καταξιωμένα φάρμακα, που μένουν εκτός λίστας, αντικαθίστανται από νεότερα και ακριβότερα τα οποία κατά κανόνα κρίνονται απαραίτητα. Παράδειγμα αποτελεί ο αποκλεισμός από τη λίστα παλαιών καταξιωμένων φαρμάκων λόγω μικρής διαφοράς στην τιμή. Πολλά από τα φάρμακα αυτά αντικαταστάθηκαν από άλλα, νεότερα και ακριβότερα. Επιπλέον, η μη έγκριση λογικών αυξήσεων στα φάρμακα οδήγησε επίσης στην απόσυρση πολλών φαρμάκων από την αγορά και στην αντικατάστασή τους από νεότερα και ακριβότερα.*

*Έτσι, ήταν φυσικό η εφαρμογή της λίστας να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση και όχι στην μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Τα επίσημα στοιχεία έχουν δείξει ότι την περίοδο εφαρμογής της λίστας η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε εντυπωσιακά. Σε κάθε περίπτωση, ο αποκλεισμός από την συνταγογράφηση φαρμάκων τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα για πολλούς ασθενείς είναι μια λάθος επιλογή από κάθε άποψη.*

*Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης έχει πολλές αιτίες πέραν απ' αυτές που συνδέονται με την εφαρμογή της λίστας ή την τιμολογιακή πολιτική. Μια από τις αιτίες αυτές είναι η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού σε συνδυασμό με την πρόοδο της επιστήμης και τις νέες θεραπείες, που ανακαλύπτονται και γίνονται διαθέσιμες στους ασφαλισμένους για τον έλεγχο και την ίαση των ασθενειών. Περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερα και νεότερα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλο και περισσότερες ασθένειες. Μπορούν τα συστήματα υγείας να αρνηθούν τις νέες θεραπείες στους ασφαλισμένους τους; Προφανώς, όχι. Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μια άλλη αιτία της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης, η*

*οποία μάλιστα είναι και η σοβαρότερη: **Πρόκειται για την πλημμελή διαχείριση του συστήματος και την έλλειψη ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας - μηχανοργάνωσης.***

*Ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι ο μοναδικός τρόπος για να ελεγχθεί η δαπάνη υγείας είναι η αντικατάσταση του απηρχαιωμένου συστήματος του βιβλιαρίου του ασθενούς από την ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενούς. Το βιβλιάριο αποτελεί «ανοικτή επιταγή» μέσω της οποίας γίνεται μεγάλη σπατάλη πόρων. Όταν πρέπει να καλυφθούν οι όλο και νεότερες και ακριβότερες θεραπείες, κανένα σύστημα υγείας στον κόσμο δεν έχει την «πολυτέλεια» να κλείνει τα μάτια στην σπατάλη.*

*Το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό και γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Παράλληλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να επωφεληθούν από τις σημαντικές δυνατότητες ελέγχου που παρέχει το νέο εξελιγμένο σύστημα ταινίας γνησιότητας (bar code) που ήδη εφαρμόζεται στα φάρμακα, εγκαθιστώντας την κατάλληλη ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποδομή.*

*Συμπερασματικά, το νοικοκύρεμα των οικονομικών των ταμείων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του πλήρους τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της μηχανοργάνωσης του συστήματος. Είναι η μοναδική αξιόπιστη λύση για τη μείωση του κόστους διαχείρισης και τον περιορισμό της απώλειας πόρων. Ο ΣΦΕΕ θα είναι αρωγός της Πολιτείας στην προσπάθειά της για τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας. **Οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν είναι «αντίπαλοι» των ταμείων, ούτε χρειάζονται «ειδικές» τιμολογιακές ρυθμίσεις για να εμφανίζουν κέρδη. Είμαστε σύμμαχοι των ταμείων γιατί είμαστε σύμμαχοι των ασφαλισμένων. Το συμφέρον των πολιτών, αλλά και το συμφέρον όλων των φαρμακευτικών εταιριών είναι να υπάρχουν εύρωστα και οικονομικώς υγιή ασφαλιστικά ταμεία. Τόσο η βελτίωση της δημόσιας υγείας, όσο και η βελτίωση της οικονομικής θέσης των φαρμακευτικών εταιριών εξαρτάται από την δυνατότητα των ταμείων να καλύπτουν τις νέες θεραπείες που φέρνει η πρόοδος της επιστήμης. Γι' αυτό ακριβώς ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να κινηθεί στην σωστή κατεύθυνση και να μην εξαντλείται στην άγονη ενασχόληση με ένα σύστημα, τη λίστα, το οποίο ούτως ή άλλως για όσα χρόνια εφαρμόστηκε, συνέβαλε και αυτό στην εντυπωσιακή αύξηση και όχι στην μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.***