



## ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η οικονομική κρίση επιβάλλει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο δυναμικό και παραγωγικό σκέλος της οικονομίας, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται να υπερβούμε τα προβλήματα απλώς και μόνον με δημοσιονομικές ρυθμίσεις.

**Του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ, προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)**

**ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ**, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας ανήκει στους κλάδους αιχμής, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν επιτελέσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα από τα ελάχιστα πεδία της οικονομίας στα οποία αυξάνεται η απασχόληση, και μάλιστα με ρυθμό 4,8% ετησίως, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ. Μάλιστα, την πενταετία 2002-2007 η απασχόληση στον κλάδο αυξήθηκε κατά 27%. Περίπου 15.000 αξιοπρεπώς αμειβόμενοι εργαζόμενοι φροντίζουν με την προσφορά τους, ώστε η χώρα μας να διασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε επώνυμα

φάρμακα υψηλής ποιότητας, εγγυημένης ασφάλειας και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.

Ταυτόχρονα, η προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα, με έμφαση στην διεξαγωγή κλινικής έρευνας στην Ελλάδα είναι ο δρόμος προς το μέλλον, τον οποίο οφείλει να ακολουθήσει η χώρα. Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για τη Δημόσια Υγεία και την Εθνική Οικονομία.

### ΕΡΕΥΝΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Είναι ενδεικτικό ότι ήδη σήμερα 30 τουλάχιστον φαρμακευτικές επιχειρήσεις με στελεχωμένα τμήματα από εξειδικευμένους και υψηλής κατάρτισης ιατρούς και λοιπό επιστημονικό - ερευνητικό προσωπικό, δραστηριοποιούνται στην κλινική έρευνα και αποτελούν πηγή χρηματοδότησης του ΕΣΥ και των Πανεπιστημιακών Κλινικών. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι η προσέλκυση επενδύσεων στην κλινική έρευνα θα αυξηθεί σημαντικά με την καθιέρωση Ενιαίας Εθνικής Πολιτικής για την Έρευνα και Ανάπτυξη, μείωση της γραφειοκρατίας και συστηματική τήρηση του χρονοδιαγράμματος έγκρισης των κλινικών μελετών, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Είναι ασφαλώς αυτονόητο ότι, εάν δεν υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με τις αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, και εάν ταυτόχρονα είχε λυθεί το δυσβάστακτο πρόβλημα των χρεών των νοσοκομείων προς τις επιχειρήσεις, ιδίως όταν όλα τα φάρμακα κοστολογούνται από το κράτος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα φθηνότερα στην ΕΕ-27, τότε οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είχαν έναν ακόμα πιο κεντρικό ρόλο στην ανόρθωση της εθνικής οικονομίας. Είναι σημαντικό να



«Στην Ελλάδα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν επιτελέσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα από τα ελάχιστα πεδία της οικονομίας στα οποία αυξάνεται η απασχόληση και μάλιστα με ρυθμό 4,8% ετησίως, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ.»

Είναι αυτονόητο, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, ότι, εάν δεν υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με τις αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων και εάν είχε λυθεί το πρόβλημα των χρεών των νοσοκομείων, τότε οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είχαν έναν ακόμα πιο κεντρικό ρόλο στην ανόρθωση της οικονομίας.

εξετάζονται τα προβλήματα σφαιρικά και σε βάθος και να αποφεύγονται αιφνιδιασμοί, προτού ληφθούν οι αποφάσεις. Για παράδειγμα, οφείλουμε να συζητήσουμε εις βάθος το θέμα της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η λίστα με την κλασική θεώρηση είναι μία ξεπερασμένη έννοια και πρακτική. Σήμερα, στην Ευρώπη, αλλά και τη χώρα μας με την άριστη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων τα εγκεκριμένα φάρμακα με τις συγκεκριμένες εγκεκριμένες συνταγογραφικές οδηγίες, ενδείξεις, αντενδείξεις, περιορισμούς είναι υποχρεωτικό να βρίσκονται εις τη διάθεση του ιατρού και του ασθενούς βάσει φυσικά των εγκεκριμένων οδηγιών. Επομένως, με τον όρο λίστα, σήμερα, εννοούμε το σύνολο των εγκεκριμένων φαρμάκων από τον ΕΜΕΑ και τον ΕΟΦ τα οποία φυσικά θα πρέπει να συνοδεύονται από σύγχρονο, ηλεκτρονικό μηχανισμό ελέγχου συνταγογραφίας και σχολαστικής εφαρμογής των εγκεκριμένων οδηγιών. Πιστεύουμε ότι οι οποιοσδήποτε άλλες θεωρήσεις (επιτροπές λίστας κλπ) θα δημιουργήσουν στρεβλώσεις στη λειτουργία του συστήματος και νέα σημεία διαφθοράς. Οι δε αποκλεισμοί φαρμάκων παγίως έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι προκαλούν την τάση για συνταγογράφηση άλλων νεότερων και ακριβότερων φαρμάκων με αποτέλεσμα την εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως συνέβη και την προηγούμενη φορά.

#### ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν, πέραν των άλλων, ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα για τη σημασία της διαβούλευσης στην ενίσχυση της δημοσίας υγείας. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει σταθερά θέσεις που προωθούν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Εάν επικρατήσει πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, θα θωρακίσουμε το σύστημα υγείας και θα επιτύχουμε ταυτόχρονα να κτίσουμε έναν ακόμα πιο ισχυρό φαρμακευτικό κλάδο, που θα καταλαμβάνει κεντρική θέση στην ελληνική οικονομία του 21ου αιώνα. ■

[SID: 4131092]

ΑΠΕ

