

Ευρύτερες συνεργασίες για την προαγωγή της δημόσιας υγείας

Πρωτοβουλίες για έναν «πολιτισμό πρόληψης»

Με την πρόσφατη απαγόρευση του καπνίσματος ελήφθη επιτέλους και στην Ελλάδα ένα μέτρο που ως στόχο έχει τη βελτίωση από τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνού.

[Του Διονυσίου Φιλιώτη]

Η απαγόρευση αυτή δεν ήταν μία απλή και εύκολη απόφαση και, κυρίως, δεν είναι εύκολη η εφαρμογή της, καθώς ο Έλληνας καπνιστής θεωρεί ως αυτονόητο δικαίωμά του να καπνίζει ανενόχλητα σε δημόσιους χώρους. Κάτι παραπάνω από αυτονόητες όμως, είναι και οι βλαβερές συνέπειες του καπνού. Εμπειριστωμένες μελέτες τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν καταδείξει τις καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για τους καπνιστές όσο και για τους παθητικούς καπνιστές. Τα στοιχεία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και έχουν προκαλέσει σταδιακά μία μεταστροφή του κοινού απέναντι στο κάπνισμα ακόμην και μερίδας των ίδιων των καπνιστών που αρνούνται να «το κόψουν».

Ως εκ τούτου η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους είναι μία τολμηρή, όσο και ώριμη απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλου, η οποία ελήφθη την κατάλληλη στιγμή και είναι βέβαιον ότι θα πετύχει. Ο ΣΦΕΕ ασφαλώς υποστηρίζει την απόφαση αυτή και μάλιστα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους προπομπούς της επιβολής του μέτρου, αφού ήδη εδώ και ενάμιση χρόνο ανακάλυψε τα νέα γραφεία του «χώρο μη καπνιζόντων». Ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι η εφαρμογή των απαγορευτικών μέτρων πρέπει να είναι απόλυτη και αμετάκλητη. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΦΕΕ έχει απευθύνει έκκληση στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να κηρύξουν τις εγκαταστάσεις τους χώρο μη καπνιζόντων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πάταξη αυτής της πλέον βλαβερής συνήθειας. Όσον αφορά στους ίδιους τους καπνιστές, μελέτες έχουν αποδείξει ότι μετά από μία δύσκολη περίοδο ολιγών ημερών προσαρμόζονται σχετικά εύκολα στις νέες συνθήκες, κάνοντας έτσι το πρώτο κρίσιμο βήμα που οδηγεί στην απεξάρτησή τους από το κάπνισμα. Ο ΣΦΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην απαγόρευση του καπνίσματος, καθώς τη θεωρεί ως ένα μεγάλο βήμα για τη δημιουργία μίας νέας νοοτροπίας, ενός νέου «πολιτισμού πρόληψης» στη χώρα μας. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί προϋπόθεση για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, στην οποία συμβάλλει ο ΣΦΕΕ



Μια σύγχρονη φαρμακευτική αγορά και ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη, προσφέρουν την καλύτερη θωράκιση σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του πληθυσμού από όλες ανεξαιρέτως τις ασθένειες και παθήσεις

με τις θέσεις, τις πρωτοβουλίες και το όραμά του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε να εδραιώσουμε τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα επώνυμα, πρωτότυπα ή ουσιαστικά όμοια φάρμακα, που εγγυώνται την ποιότητα, την ασφάλεια και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, με τη διατήρηση ενός πυκνού δικτύου διανομής σε συνδυασμό με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και την επιτάχυνση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας που θέτει φραγμούς στη σπατάλη και διασφαλίζει τη διάθεση φαρμάκων στις χαμηλότερες τιμές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «27». Πιστεύουμε ότι μία σύγχρονη φαρμακευτική αγορά και ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη, προσφέρουν την καλύτερη θωράκιση σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του πληθυσμού από όλες ανεξαιρέτως τις ασθένειες και παθήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό όχι μόνο χαιρετίζουμε μέτρα όπως αυτό της απαγόρευσης του καπνίσματος, αλλά έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες, όπως αυτή ανάμεσα στον ΣΦΕΕ και στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας (ΔΔΥ), μία πρωτοβουλία του δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη. Η σύμπραξη αυτή εδράζει στην πεποίθηση ότι η κοινωνία των πολιτών, η επιχειρηματική κοινότητα, οι πολίτες και οι φορείς ενός δήμου, μπορούν, όλοι μαζί, να αναπτύξουν νέες μορφές συνεργασίας και να δημιουργήσουν νέες δομές δράσης. Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες για την προαγωγή της δημόσιας υγείας δεν είναι μόνο υπόθεση του κράτους, αλλά αφορούν τον καθένα από εμάς προσωπικά. Η προαγωγή της δημόσιας υγείας ξεκινά από ατομικές επιλογές, οι οποίες ασφαλώς και πρέπει να έχουν την ανάλογη θεσμική θωράκιση. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μίας κοινωνίας με επίγνωση των επιλογών της σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο και κρίσιμο πεδίο της υγείας.

Ο κ. Διονύσιος Φιλιώτης είναι πρόεδρος ΣΦΕΕ